

Afgelopen zondag ging het in de Grote Kerk onder andere over stenen en soep. De jongen op het plaatje hieronder heeft iets anders om uit te delen. Als je de puntjes verbindt zie je het en ... misschien kun je het ook zo wel raden? Het verhaal over deze jongen staat in de bijbel in Johannes 6:1-15. Zoek maar op!

Marleen Westerhof

