



In 'Aju' biedt het jeugd- en jongerenwerk in iedere Gaandeweg een kleurplaat, puzzel of knutsel. Soms voor jongere kinderen, soms voor oudere kinderen, altijd voor iedereen die jong van hart is.

Vorige week zondag vertelden we de kindernevendienst hoe Jozef onschuldig in de gevangenis terecht kwam. Wat zou de muis op de kleurplaat denken? De komende zondagen gaan de verhalen van Jozef verder. Welkom in de kerk en in de kindernevendienst!