

Aju

Met 'Aju' biedt het jeugd- en jongerenwerk in iedere Gaandeweg een kleurplaat, puzzel of knutsel. Soms voor jongere kinderen, soms voor oudere kinderen, altijd voor iedereen die jong van hart is.

Deze week is een groep jongeren uit Meppel, Ruinerwold enz. op bezoek in Taizé. In dit piepklein dorpje in Frankrijk komen elke week meer dan duizend jongeren uit de hele wereld samen om met elkaar uit de bijbel te lezen en te zingen, om elkaar te ontmoeten en te praten over wat je gelooft, wat je vragen zijn, enz. In Aju daarom dit keer een afbeelding van een van de kerkransen van de kloosterkerk in Taizé, het raam met de duif dat hoort bij Pinksteren. In het echt heeft het de kleuren rood, oranje en paars. En bij jou?

Heb jij een leuk idee voor 'Aju' of wil je meer informatie over het jeugd- en jongerenwerk, bel (26 38 37) of mail (mhwesterhof@home.nl) me dan. Zondagavond kom ik terug uit Taizé. Aju!

Marleen Westerhof

