

## De Verloren zoon

Met 'Aju' biedt het jeugd- en jongerenwerk in iedere Gaandeweg een kleurplaat, puzzel of knutsel. Soms voor jongere kinderen, soms voor oudere kinderen, altijd voor iedereen die jong van hart is!

Zondag is het alweer de vierde zondag in de veertigdagentijd. Veertig dagen tellen we af naar het Paasfeest. Deze zondag lezen we in de kerk het verhaal van de verloren zoon. Dat staat in de bijbel in Lucas 15:20-44. De plaat hieronder hoort bij het verhaal maar ... er staan veel rare fouten in. Kun jij ze vinden? En kun je zelf een goede tekening bij het verhaal maken? Die tekening mag je mailen naar mij of inleveren bij het kerkelijk bureau. Voor de inzenders heb ik een JOP-tattoo in de aanbieding? Veel plezier!

Heb jij een leuk idee voor 'Aju' of wil je meer informatie over het jeugd- en jongerenwerk, bel (26 38 37) of mail ([mhwesterhof@home.nl](mailto:mhwesterhof@home.nl)) me dan. Aju!

Marleen Westerhof,  
kerkelijk werker jeugd- en jongerenwerk

