



Gaandeweg

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Meppel



Pinksteren 2017



Kerkdiensten zondag 4 juni

Pinksteren

10.00 uur: Oude Kerk

Voorganger:

ds. Siebe Sijtsema

Ouderling van dienst:

Giny Torenbosch

Organist:

Nico Kunnekes

Koster:

Klaas van der Hoek, tel. 0522 256900



4 juni: Pinksteren

Een dienst waarin de Geest volop tot uiting komt in het zingen, de muziek, de lezingen maar ook in de symboliek van kaarsen, bloemen, talen, duiven, ballonnen en het getal 7.

Zo vieren wij het feest van de Geest én van de kerk die op haar verjaardag buitenkerkelijk wordt. Dat laatste doen we ook letterlijk want aan het einde van de dienst geven we de Geest de ruimte en 'zien we ze vliegen'.

Iedereen van harte welkom op dit prachtige Feest van de Geest.

10.00 uur: Het Erfdeel

Maaltijd van de Heer

Voorganger:

ds. Kees Stroop

Eerste ouderling:

Klaas Heeres en Maarten Tempelaar

Voorgaand gemeentelid:

Klazien Tempelaar

Organist:

Albert Hoekerswever

14.00 uur: Het Erfdeel

Sfeerviering

Voorganger:

ds. Kees Stroop

Eerste ouderling:

Niet bekend

Organist:

Albert Hoekerswever

Collecte Sfeerviering

Kinderen in de knel

Collecten

1^e: Kerk in Actie (zending)

2^e: Eigen gemeente

3^e: Eigen gemeentewerk

(Kerkopbouw in afgelegen dorpen)

Collecte kindernevendienst

Make-A-Wish



Zondag 4 juni is het feest van Pinksteren

We lezen het welbekende verhaal uit Handelingen 2. In deze viering delen we brood en wijn; symbolen van de Geest die ons verbindt.

Verpleeghuizen

Zaterdag 3 juni

19.00 uur: Irene

Voorganger: ds. W.P. Sarolea

19.00 uur: Oeverlanden

Voorganger: ds. R. Meijer

Zondag 4 juni

10.30 uur: Reggersoord

Voorganger: dhr. W. van den Bosch



Pinksterzendingsweek

Collecte Kerk in Actie - Sterkere

kerken in Nicaragua

Zie toelichting op pagina 5.



Oppasdienst en kindernevendienst Grote- of Mariakerk en Oude Kerk

Tijdens de morgendienst in de Grote- of Mariakerk of de Oude Kerk is er oppasdienst in Trias. Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool.

Oppasdienst en kindernevendienst Het Erfdeel

Elke zondag tijdens de viering is er oppas. Als je de kerkzaal in komt, ga je gelijk door de deur rechts en dan loop je de ruimte van de oppas binnen. Als het mogelijk is wordt er een beginritueel gedaan met een lied en een kaarsje.

's Middags om **14.00 uur** is er een sfeerviering in de kerkzaal van Het Erf. Thema van de viering is: *Zomer!*

Het verhaal van *'Kikker en de horizon'* staat centraal.



Kerkdiensten zondag 11 juni

ZWO Diaconale Zondag

10.00 uur: Oude Kerk



Na de ochtenddienst is er koffiedrinken

Voorganger:

ds. Siebe Sijtsema

Ouderling van dienst:

Leo Tadema

Organist:

Nico Kunnekes

Koster:

Bert Dijk, tel. 06 53802743



Verpleeghuizen

Zaterdag 10 juni

19.00 uur: Reestoord

Voorganger: dhr. H. van Dam

Zondag 11 juni

10.30 uur: Reggersoord

Voorganger: dhr. L.M. Karelse

10.30 uur: Schiphorst

Voorganger: Niet bekend



Collecte 11 juni: Werelddiaconaat

Hulp voor straatkinderen in Colombia

Zie voor meer informatie pagina 5.

In eerste instantie zouden op deze zondag ambtsdragers afscheid nemen en hun opvolgers bevestigd worden maar omdat, om praktische redenen, de overdracht van de taken van het College van Kerkrentmeesters pas in september kan plaatsvinden, is besloten om de dienst van afscheid en bevestiging uit te stellen naar zondag 17 september.

Zondag 11 juni wordt daarmee een 'gewone' viering maar laten we er samen voor zorgen dat het toch weer een bijzondere viering wordt.

Na de dienst is er Muziek op schoot, en een oefensessie voor muzikanten en zangers die meedoen aan de CD-opname.

Collecte kindernevendienst en Namasté

Make-A-Wish

Collecten

1^e: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
Hulp voor straatkinderen en hun ouders

2^e: Eigen gemeente

3^e: Bloemengroet

10.00 uur: Het Erfdeel

Diaconale zondag

Namasté

Voorganger:

ds. Femke Groen

Eerste ouderling:

Maarten Tempelaar

Voorgaand gemeentelid:

Diaconie

Organist:

Gert Kiewiet



ZWO-viering

Deze zondag is er in Het Erfdeel een ZWO-dienst. In deze viering staat de Stichting Futuro centraal. Oprichter en projectleider van deze stichting, Hans Mooi, is aanwezig om de projecten toe te lichten. Stichting Futuro is ook dit jaar weer gekozen door de ZWO-commissie om met de collecteopbrengsten de projecten van de stichting te steunen.



Kindernevendienst (Het Erfdeel) bakt zoete koekjes voor Futuro

Op zondag 11 juni gaan de kinderen van Het Erfdeel in het restaurant aan de slag om lekkere zoete hapjes te maken. Na de viering wordt al dit lekkers voor een klein bedragje door de kinderen verkocht. Zo hebben de koffie- en theedrinkers iets lekkers bij hun drankje en kan de opbrengst van deze actie een klein beetje meehelpen om de gaarkeukens van Futuro te verbeteren.

Hoe het gaat met Futuro, wat ze voor de kinderen doen en wat er nog meer kan gebeuren, dat gaan we deze zondag ook horen tijdens de speciale ZWO-viering.

Dus kinderen, kom helpen en kerkbezoekers, neem wat extra euro's mee, dan komt het helemaal goed.

Groeten kindernevendienstleiding

Advertentiepagina 1

Pinksterzendingenweek - 4 juni

Collecte Kerk in Actie - Sterkere kerken in Nicaragua

In afgelegen dorpen in Nicaragua kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. De kerken hebben geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden. Zo leren de gelovigen hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving.



ZWO-collecte 11 juni: Werelddiaconaat - Hulp voor straatkinderen in Colombia

Op zondag 11 juni collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie.

De collecteopbrengst is bestemd voor Stichting Straatkinderen Medellín en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de



voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant.

Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Voor € 10,00 kan een kind een maand lang naar de voetbalschool.

kerk in actie

BERICHTEN Stad en Landen

Uit de kerkenraad

Bevestigingsdienst

Omdat de overdracht van het oude naar het nieuwe College van Kerkrentmeesters in september plaats vindt en ook de nieuwe Collegeleden uit Het Erfdeel in september bevestigd worden heeft de kerkenraad besloten om bij wijze van uitzondering de al aangekondigde bevestigingsdienst op 11 juni te verplaatsen naar 17 september. Dat betekent tevens

dat de ambtsdragers die op 11 juni afscheid zouden nemen nog tot 17 september in functie blijven.

Koffiedrinken

I.v.m. vakantie van Greetje ten Kate en de vele vrijwilligers die regelmatig koffie schenken is op verzoek van het College van Kerkrentmeesters besloten in de maanden juli en au-

gustus na de diensten geen koffie te drinken. Hiermee maken we dus vanaf de eerste zondag in september weer een nieuwe start.

Nieuwe ambtsdragers

Naast de reeds in de vorige Gaandeweg genoemde namen van kandidaat ambtsdragers mogen we nog een naam toevoegen. Mevr. M.J.

ds. C. Huisman
ds. S. Sijtsema

Stad en landen
Protestantse Wijkgemeente Meppel

Gritter, Slingenberg 24, heeft zich beschikbaar gesteld als pastorale ouderling voor de leeftijdsgroep tot 60 jaar. Anja de Groot gaat vanaf september als duo met haar man Gert verder als diaken. Dit betekent dat Gert de Groot ook tot de kandidaten behoort die op 17 september bevestigd worden.

Vorming en Toerusting

De commissie V & T heeft voor het seizoen 2017-2018 een nieuw programma voorgelegd aan de kerkenraad. De commissie heeft van de kerkenraad groen licht gekregen voor de uitvoering. Een overzicht van de activiteiten treft u aan in de nieuwe wijkgids die in september uitkomt.

Vrijwilligers

Het winterseizoen 2016-2017 loopt ten einde. Op velerlei terreinen zijn vrijwilligers actief geweest voor onze kerk. Het is prachtig om te constateren dat er steeds weer mensen bereid zijn om hun steentje bij te dragen. **Bedankt allemaal.**

Zomerreces

De vakanties staan voor de deur. Hierdoor komt veel kerkenwerk op een laag pitje te staan. Wat 'gewoon' doorgaat zijn de kerkdiensten. Dus een moment van bezinning en ontmoeting blijft gelukkig mogelijk. Vooral fijn voor de thuisblijvers. Voor wie op vakantie gaan: een heel goede vakantie en behouden thuiskomst. En voor ons allen geldt: *'Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.'*

*Namens de wijkkerkenraad,
Leo Tadema, voorzitter*

*Kijk ook eens
op onze website:*

www.kerkbladgaandeweg.nl

Pastor(pr)aat ds. Siebe Sijtsema

Marian Kuiper (De Kampen 131) is thuisgekomen uit het ziekenhuis. De operatie aan haar voet is goed gegaan maar het herstel zal nog een hele tijd in beslag nemen.

Op 30 mei mocht ik in de H. Franciscuskerk in Wolvega, samen met pastor Tiesinga, het huwelijk bevestigen van Peter Peetsma en Mona Silalahi. We feliciteren hen van harte.

Terugblik Kerk-School-Gezinsdienst

Zondag 21 mei mochten we samen met CBS 'Het Kompas' de jaarlijkse kerk-School-Gezinsdienst vieren in een stampvolle Oude Kerk. Geweldig dat er zoveel mensen waren, in het bijzonder zoveel kinderen. Maar je ziet dan ook meteen wat er gebeurt als kinderen 'de dienst uitmaken': heel andere liedjes, toneelstukjes, filmpjes, kinderen die tijdens de preek zomaar opspringen en 'Bingo' roepen of bij het slotlied spontaan meedansen.

Ik hoop dat we kinderen de ruimte blijven geven omdat zij de toekomst van de kerk zijn maar ook omdat we nog veel van hen kunnen leren. In ieder geval wil ik de kinderen en de leerkrachten van 'Het Kompas' een groot compliment geven voor alles wat ze gedaan hebben om van deze KSG-viering een geweldig feest te maken. **Bedankt KANJERS.**



(bijzondere) Vieringen in de komende tijd



Pinksteren (4 juni)

Wij vieren het Feest van de Geest. Voor meer informatie: zie Kerkdiensten (voor in het kerkblad)

Zondag 11 juni

In eerste instantie zouden op deze zondag ambtsdragers afscheid nemen en hun opvolgers bevestigd worden maar omdat, om praktische redenen, de overdracht van de taken van het College van Kerkrentmeesters pas in september kan plaatsvinden, is besloten om de dienst van afscheid en bevestiging uit te stellen naar zondag 17 september.

Zondag 11 juni wordt daarmee een 'gewone' viering maar laten we er samen voor zorgen dat het toch weer een bijzondere viering wordt.

Na de dienst is er Muziek op schoot, en een oefensessie voor muzikanten en zangers die meedoen aan de CD-opname en is er 's middags een BBQ voor alle jongeren van 16 – 25 jaar.





Zondag 18 juni: Oegandees kinderkoor (Oude Kerk, zie foto)

In de komende weken is een kinderkoor uit Oeganda op tournee in Nederland. Op zondag 18 juni werkt dit koor mee aan onze viering in de Oude Kerk. Het belooft een swingende viering te worden met veel muziek, zang en dans.

Het koor is hier op uitnodiging van Stichting Up4S die allerlei projecten in Oeganda heeft. Daarom wordt er in de dienst ook gecollecteerd voor Up4S. Er is kindernevendienst waarin de Oegandese en de Nederlandse kinderen elkaar kunnen ontmoeten en ook een leuke gezamenlijke activiteit gaan doen. Na de dienst zijn er ook nog een aantal activiteiten voor kinderen (en volwassenen). Iedereen van harte welkom. Op facebook en website van wijkgemeente Stad en Landen is meer informatie te vinden.

Zondag 25 juni: belijdenis en doop (Oude Kerk)

Op zondag 25 juni willen tien gemeenteleden graag belijdenis doen van hun geloof en worden ook een aantal kinderen gedoopt.

Het belooft een prachtige zondag te worden, in de eerste plaats natuurlijk voor de belijdeniscatechisanten, de doopouders en familie/vrienden maar ook voor ons als gemeente. Want wat is het fantastisch om, in een tijd waarin negatieve berichten over de kerk nogal eens het nieuws beheersen, te mogen vieren dat (jonge) mensen volmondig 'ja zeggen' tegen God en de gemeente. Ik hoop dan ook dat wij als gemeente in deze dienst massaal aanwezig zijn om dankbaar en blij dit positieve nieuws mee te vieren.

Muziek op schoot (11 juni)

Op zondag 11 juni (11.30 uur in Trias) gaat Daniëlla Snijders muziek maken, zingen en dansen met kinderen die geboren zijn in 2015, 2016 of 2017. Ook is er gelegenheid voor de ouders om elkaar te ontmoeten en willen we graag in gesprek gaan over de vraag:

'Wat kan de kerk betekenen voor ouders en kinderen?'



ds. Siebe Sijtsema



IN MEMORIAM

Elly ten Hove - Mulders

* 29-10-1927

† 10-05-2017

Vanaf 1995 woonde Elly ten Hove in het Prins Bernhardflat. Haar gezondheid liep toen achteruit en het was de bedoeling geweest dat zij daar samen met haar man Kees ten Hove zou intrekken.

Vlak voordat het zover kwam, is hij onverwachts overleden. Kort na de oorlog is zij met hem getrouwd. Hij leidde een internationale houthandel, een familiebedrijf waar hij de tweede generatie vertegenwoordigde. Na haar huwelijk werd zij hervormd en leefde sindsdien mee met de kerk muzikale ontwikkelingen die eind jaren zestig en zeventig in de Grote- of Mariakerk plaatsvonden. Ondanks een heel vroeg begonnen doofheid genoot ze van kerkmuziek en concerten. Al was ze soms stellig in haar meningen, wie haar met een kwinkslag kon pareren, veroverde al snel haar hart. Ondanks haar doofheid en de barrière die daardoor werd opgeworpen in contacten met mensen, wist zij mede door humor zich te omringen met een hechte kring aan mensen die haar na 1995 tot grote steun zijn geweest en haar behoed hebben voor eenzaamheid. Haar beide dochters, Monica en Renate, schoonzonen en haar twee kleinkinderen hebben veel voor haar betekend in deze periode. Na een val eind 2016, en na ziekenhuisopname, revalidatie en enkele weken in het Irenehuis, is zij ten gevolge van een zwaar herseninfarct in coma geraakt en enkele dagen later overleden. We hebben haar leven en sterven in het uitvaartcentrum bij Wassink herdacht in het licht van Psalm 121 op dinsdag 16 mei.

ds. Wiert Sarolea

Correspondentieadres:
Prins Bernhardsingel 49,
7941 EE Meppel.

Advertentiepagina 2



Toelichting

Kees en ik (Femke) zijn net terug van vakantie als ik deze kopij schrijf. Vandaar dat de berichten minimaal zijn. Het is duidelijk dat op het kerkelijk terrein de zomerperiode is aangebroken. Er zijn geen vormings- en toerustingsactiviteiten te melden.

Het Verzetje

Twee kikkers

Op een nacht sprongen twee kikkers in een emmer, die voor de helft gevuld was met room. Uit alle macht probeerden ze eruit te klauteren. Maar helaas, hoe ze ook hun best deden, ze kregen nergens houvast en hun pootjes gleden steeds weer langs de gladde wand.

Na enkele uren radeloos spartelen zei de ene kikker: "Ik zie het niet meer zitten, ik zie geen enkele uitweg meer." Vervolgens liet hij zich zakken en verdronk jammerlijk.

De overgebleven kikker dacht: "Ik zie ook geen uitweg om te ontsnappen, maar het opgeven? Dat nooit!"

Tegen het ochtendkrieken gebeurde er iets volkomen onverwachts. Plotseling voelden zijn moede pootjes vaste grond onder zich. Wat was er gebeurd? Zonder dat hij het wist had hij, al trappelend, de room tot boter gekarnd!

Uit: Soms helpt een verhaal

van Casper van Woerden

*Een hartelijke groet van
Kees Stroop en Femke Groen*



GEMEENTENIEUWS

Eerst geloven...

een lid van de gemeente over haar geloof in het dagelijks leven

'Geloof jij in God?' De vraag overvalt me tijdens een wandeling met de honden. Zo eenvoudig en direct gesteld dat ik me er eerst geen raad mee weet.

Ja natuurlijk geloof ik in God, maar wat is dat dan? En in wie of wat geloof ik dan precies? En hoe doe ik dat en waarom. 'Ja' antwoord ik in mijn meest korte belijdenis tussen rondollende honden in. 'Echt?', klonk het. Hoorde ik ongelooft in dat ene woord? Misschien ook wel logisch, vanuit haar beleving.

'Ga je dan ook naar de kerk en zo?'

Nu wist ik het zeker: ongelooft samen met iets van afkeuring. 'Ja...' Ik wilde daar nog iets aan toevoegen. Een maar? Ik kreeg er geen gelegenheid voor. 'Echt?', klonk het weer. 'Elke zondag?', wilde ze weten. 'Nee, niet elke zondag', antwoordde ik. Eigenlijk geen enkele zondag de laatste tijd, bedacht ik mij. Dat doet voor mij niets af aan mijn geloof in God. En toch wordt het daarmee waarschijnlijk een wat ongelooftwaardig verhaal, bedenk ik mij.

Mijn zoon van zeven heeft dit soort problemen niet. Hij speelt bijna elke dag met zijn even oude buurmeisje. Zij gelooft niet. Dat maakt hem niet uit. In het kasteel in onze tuin verdelen ze de rollen in hun spel.

'Zullen we gewoon doen dat jij ook in God gelooft?', stelt Levi voor. 'Waarom moet dat?', vraagt het buurmeisje. 'Nou, dan spelen we dat we de eerste mensen zijn op aarde, dat kan toch? Maar dan moet je wel eerst geloven.' Jip en Janneke. Ze maken het ongelooft(e) eenvoudig.



Houd uw kerk op de hoogte van verhuizing, geboorte en andere wijzigingen die belangrijk zijn voor de ledenadministratie!

Geef het door aan uw contactpersoon of aan het Kerkelijk Bureau

Advertentiepagina 3

Het was weer varen...



Het was een cadeautje om op 23 mei jl. zoveel vrolijke mensen te mogen begroeten

voor de jaarlijkse boottocht van de PGM, werkelijk een veelkleurig palet. De zon die zich een groot deel van de dag liet zien en veel gasten uitnodigde om de wereld rondom eens vanaf 'boven' te bekijken.

De zon die de bloemen langs het water kuste, de wind die het veld streelde en de vogels die met ons meevlogen. Daarnaast de vrolijkheid van de gasten die ons liet zien 'het leven is de moeite waard', de twinkeling en de knipoog, het samen genieten van gebak, ijs... heel veel ijs (met advocaat/boerenjongens) liet ons ervaren 'je bent niet alleen' en dat maakte menigeen warm van binnen.



Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de prachtige stad Hattem nog met een bezoekje te vereren (het lukte zelfs nog om inkopen te doen).

We kunnen terugzien op een goede waardevolle dag met elkaar, waarin het omzien naar elkaar gestalte kreeg. Dank voor al die talenten die werden ingezet een ieder op zijn/haar manier.

Volgend jaar hoop ik u weer in een dergelijk groot kleurenpalet te mogen begroeten, op dezelfde boot misschien, dan met een andere bestemming.

*Namens de boottocht commissie,
Gerda Otter*



"Met véél dank aan allen, die zich hebben ingezet om deze boottocht zo mooi hebben doen slagen".

Trudie van der Laan Wigboldus

Advertentiepagina 4



OPBRENGST COLLECTEN

Oude Kerk

30-04	
St. Futuro	€ 170,90
Eigen gemeente	€ 181,10
De Vaart	€ 232,94

07-05

Op de hoogte van Bolivia	€ 206,72
Eigen gemeente	€ 191,53
Missionair werk en Kerkgroei	€ 126,35

21-05

Wijkcollecte namens Het Erfdeel,	
St. Ifuni	€ 413,22
Eigen gemeente	€ 329,95

Het Erfdeel

07-05

Samen Solidair Bolivia	€ 105,50
Eigen gemeente	€ 74,85
Missionair werk en Kerkgroei	€ 90,50

Sfeerviering

Kinderen in de knel	€ 18,10
---------------------	---------

14-05

De Vaart	€ 68,80
Eigen gemeente	€ 51,60
St. Futuro	€ 83,55

Diversen

Kindernevendienst 07-05 en 14-05	
St. Futuro	€ 8,00
Totaal	€ 500,90

Sponsoractie Stichting Congo: Meppel City Run

Het lijkt nog ver weg maar de vakanties komen al in zicht en voor je het weet is het 17 september. Op deze datum wordt de Meppel City Run gehouden.

Ds. Siebe Sijtsema zal namens Stichting Congo aan deze loop deelnemen. Wij nodigen u van harte uit om de deelname van ds. Sijtsema te sponsoren. Dat mag uiteraard nu al, maar u zult de komende tijd nog regelmatig van ons horen.

Ds. Siebe Sijtsema loopt 8 mijl. Wij zouden het enorm waarderen als u bijvoorbeeld een euro per mijl zou willen doneren maar ieder ander bedrag is uiteraard ook van harte welkom. Vanaf de tweede helft van augustus liggen op de zondagen intekenlijsten in de kerk die u na de dienst kunt invullen. Ook kunt u na de vakantieperiode via mail en telefoon uw sponsorbedrag doorgeven.

Wij wensen ds. Siebe Sijtsema alvast succes bij de trainingen voor de Meppel City Run en wij hopen dat u via zijn deelname Stichting Congo een handje wilt helpen.

Meer info over Stichting Congo vindt u op www.stichtingcongo.com.



Leesrooster NBG



vr	2 juni	Ezechiël 11:1-13	Wraakactie
za	3 juni	Ezechiël 11:14-25	Belofte van terugkeer
zo	4 juni	Psalm 87	Oogstfeest
ma	5 juni	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
di	6 juni	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid
wo	7 juni	Romeinen 10:1-13	Belijdenis
do	8 juni	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof
vr	9 juni	Romeinen 11:1-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
za	10 juni	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
zo	11 juni	Johannes 2:23-3:13	Wantrouwen
ma	12 juni	Johannes 3:14-21	Licht in de nacht
di	13 juni	Matteüs 8:2-13	Groot geloof
wo	14 juni	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
do	15 juni	Matteüs 8:23-34	Klein geloof
vr	16 juni	Matteüs 9:1-8	Wat is het grootste wonder?

Advertentiepagina 5



OVERIGE BERICHTEN

Concert Meppeler Kamerkoor Cigale

In het weekend van het Grachtenfestival geeft Cigale een zeer afwisselend concert rondom het thema 'De klank van water'.

Water is voor de mens van levensbelang maar kan ook levensgevaarlijk zijn. Is soms van symbolische waarde en soms een deel van ons lichaam, ons leven. Veel facetten van water zullen dan ook aan bod komen in dit concert. Hierbij kan men denken aan een onweers- en regenbui; aan tranen; aan golven; aan varen en aan zeemannen/-vrouwen.

Veel componisten hebben op meerdere manieren het water in klanken vertaald. Zo heeft Eric Whitacre op spectaculaire wijze een wolkbreuk op muziek gezet. Tranen zijn een heel bijzondere vorm van water, bezongen in een compositie van de belangrijkste Duitse componist van de vroege baroktijd: Heinrich Schütz (1585-1672).

In dit concert ontbreekt Arvo Pärt niet. Deze hedendaagse componist schrijft veel religieuze muziek. Twee composities worden uitgevoerd waarvan één orgel solo gespeeld door Mannes Hofsink. Aan dit concert werkt verder Peter Cramer mee. Hij begeleidt Cigale op piano in de werken van Rossini. Uiteraard is het bijna onmogelijk een 'waterprogramma' te presenteren zonder shanty. Shanties zijn geen gebruikelijk repertoire voor een kamerkoor, maar Willcocks (*1953) maakt het ingewikkeld genoeg zodat ook het betere kamerkoor zich niet hoeft te vervelen. De bekendste is natuurlijk: 'Drunken Sailor'.

Dit boeiende en afwisselende concert staat o.l.v. Marion Bluthard en vindt plaats in de Oude Kerk, Groenmarkt, Meppel op zaterdag 10 juni om 20.00 uur. Kaarten € 15,00 maar in de voorverkoop € 12,50 bij Bruna en Boekhandel Riemer Barth.

Met de groeten van Paulus De nieuwe musical gaat van start. Doe je mee?

Na een pauze van drie jaar is het in september eindelijk weer zover: we beginnen dan met het oefenen voor de nieuwe musical 'Met de groeten van Paulus'. Die zullen we dan in het voorjaar van 2018 gaan uitvoeren.

De setting van deze musical is een trendy reclamebureau die een opdracht krijgt van de PKN om Paulus op een aansprekende en eigentijdse manier in de markt te zetten. Maar ja, hoe doe je dat? Wie zit er nú nog op Paulus te wachten?

De opdracht van de PKN aan het reclamebureau luidt als volgt:

- het verhaal van Paulus vertellen;
- laten zien waarom dit nog altijd actueel is;
- laten zien wat de kerk van Paulus kan leren.

Wie was Paulus eigenlijk?

Paulus was een gedreven man, hij wilde het goede nieuws over Jezus van Nazareth niet voor zichzelf houden maar aan iedereen vertellen die maar luisteren wilde. Door het leven van Jezus is voor Paulus voor eens en altijd duidelijk geworden dat mensen niet bestemd zijn om te lijden. God kiest voor het leven, voor vrede, vreugde en gerechtigheid. En dat mag de hele wereld weten. Hij houdt geen theologische verhandelingen maar gaat in gesprek met mensen over de dagelijkse dingen, over het hier en nu.

Overal waar hij kwam gebeurde iets. Zijn verhaal over Jezus bracht beroering, verwarring, verbazing, verandering, hoop. Aangestoken door de messiaanse weg van Jezus werd hij zelf iemand van de weg en ging hij anderen voor door wat hij vertelde en hoe hij leefde.

Gaandeweg de opdracht gaat het verhaal over Paulus ook iets doen met de mensen van het reclamebureau... De liederen in de musical gaan over thema's als man-vrouw-

verhouding, vrijmoedigheid, rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Thema's die Paulus heeft uitgedragen.

'Met de groeten van Paulus' is dus geen historische musical maar brengt heden en verleden samen. Brengt mensen samen en nodigt iedereen uit om in beweging te komen, hier en nu!

Iedereen kan meedoen!

Heb jij zin en voel jij je uitgenodigd om mee te doen met deze musical of om een andere taak op je te nemen? Wij zijn op zoek naar zangers en zangeressen en toneelspelers, jong en oud, lid van een kerk of niet. Je hoeft niet heel goed te kunnen zingen of toneelspelen, geen van beide is zelfs noodzakelijk: wat vooropstaat is dat je het leuk vindt.

De sfeer en saamhorigheid gedurende de plusminus zeven musicalmaanden zijn ongeëvenaard. Behalve zangers/zangeressen en toneelspelers zijn we op zoek naar mensen die zich bezig willen houden met decor, rekwietsieten en kleding – dit komt pas in een later stadium aan bod, maar het is absoluut niet minder belangrijk.

De musical wordt muzikaal geleid door Gerrit van Werven en geregisseerd door Petra Kruijt.

De stuurgroep bestaat voorsnog uit hen tweeën en Nellie van den Berg, Marian van Kessel, Tobias van der Plaat en Marja van Wieren. Een eventueel extra stuurgroep lid is welkom, dus organisatorisch talent: schroom niet.

Als je meer wilt weten over deze musical, kom dan op 3 september om 19.30 uur naar de informatiebijeenkomst in Het Erfdeel. En mocht je nu al weten dat je mee gaat doen, dan horen wij het alvast graag!

Dit kun je laten weten door een mail te sturen naar: contact@nellievandenbergh.nl.

Ook kun je voor meer informatie kijken op info@musicalmeppel.nl. Wij zien je graag op 3 september!

Advertentiepagina 6



JEUGD en JONGERENWERK

Ga je mee naar Moldavië?



Wij vinden het (als kerk) erg belangrijk dat we omzien naar andere mensen, in het bijzonder naar wie het veel slechter hebben dan wij. Daarom willen we (met de organisatie Livingstone) graag met een groep jongeren en begeleiders naar Moldavië, het armste land van Europa.

Voor wie?

Voor iedereen die op 1 januari 2018 16 jaar is en niet ouder dan 25 jaar.



Wat we gaan doen?

We gaan bouwen aan een Child Care Center én meewerken aan een zomerkamp voor kinderen.

Wanneer?

Van 14 – 28 juli 2018.

Wat kost het?

Zo'n reis kost veel geld (ongeveer €1.200,00 p.p.). Die kosten zitten niet alleen in de vliegtickets, het eten en het onderdak maar ook moeten er bouwmaterialen en andere dingen gekocht worden. Dat geld hoef je niet zelf te betalen want we gaan samen acties organiseren om het geld bij elkaar te krijgen. Van jou vragen we: meehelpen bij de acties en natuurlijk hard werken in Moldavië.

Actie!
Doe je mee?



Wat levert het je op?

Een wereld aan ervaringen én je helpt mee om onze wereld iets mooier te maken.

Meer weten?

Op zondag 11 juni (om 15.00 uur) geven we in Trias informatie over het project. Daarna is er een gezellige BBQ. Meld je vóór 8 juni wel aan bij siebesijtsema@gmail.com of 06 30561556. Heb je belangstelling maar je kunt 11 juni niet komen? Laat ook dat even weten.

Tot ziens.

Anet Dunnink, Sharon Boerma, Jacqueline Drok, Rein van der Kamp, Ton van Kessel, Femke Groen en Siebe Sijtsema

NACHT ZONDER DAK

20
JAAR

Nacht Zonder Dak

Wat

Je slaapt een nacht in een zelfgemaakt krot als toffe sponsoractie voor straatjongeren in Bolivia, één van de armste landen van Zuid-Amerika.

Wie

Voor jou natuurlijk! En voor alle andere jongeren van 12 tot 16 jaar uit drie kerken in Meppel.

Wanneer

30 juni – 1 juli.

Waar

Op het sportveld achter Ogterop.

Meer weten

www.nachtzonderdak.nl/meppel
www.facebook.com/nachtzonderdakmeppel
[instagram/nachtzonderdakmeppel](https://www.instagram.com/nachtzonderdakmeppel)

Opgeven

via de site: www.nachtzonderdak.nl/meppel of bij Anet Dunnink: anetdunnink@gmail.com.

Kaars

Op een dag kwam een lucifer bij een kaars.

"Ik heb een opdracht: ik kom jou aansteken."

"O nee", riep de kaars, "dat niet! Als ik ga branden zijn mijn dagen geteld. Niemand zal dan meer mijn schoonheid kunnen bewonderen."

De lucifer aarzelde even, maar vroeg toen: *"Wil je dan een leven lang koud en hard blijven zonder daarbij geleefd te hebben?"*

"Maar branden doet zeer en het zal mij mijn kracht kosten", antwoordde de kaars onzeker.

"Dat is waar", zei de lucifer *"maar dat is juist het geheim van onze roeping. We zijn gemaakt om licht te geven. Zelf kan ik niet zoveel en als ik jou niet aansteek heeft mijn bestaan geen zin gehad. Ik ben er om vuur te geven... meer niet.*

Jij bent een kaars. Jij zult anderen licht en warmte geven. Alles wat jij aan lijden en kracht geeft, verandert in licht. Jij gaat niet verloren, ook al raak je een keer op. Anderen zullen je vuur doorgeven, je licht de wereld indragen. Je gaat alleen dood als je jezelf opgeeft."

De kaars rechtte zijn pit en voelde zich gesterkt door deze woorden van de lucifer.

"Jij kunt ook meer dan vuur geven", fluisterde de kaars.

En toen vol verwachting:

"Steek me alsjeblieft aan!"



Uit: Veertigdagenkalender, ds. Joke van der Velden

AGENDA

Kindernevendienst	elke zondag	Trias en/of Grote-	of Mariakerk
17+-groep (Joep)	2 ^e zondag van de maand	11.30 uur	Het Erfdeel
	4 ^e zondag van de maand	11.30 uur	Trias
Namasté	11 juni	10.00 uur	Het Erfdeel
Muziek op schoot	11 juni	11.30 uur	Trias
Moldavië project	11 juni	15.00 uur	Trias
BBQ 16+	11 juni	16.00 uur	Trias
FUNd@ment	18 juni	10.00 uur	Trias
Oegandees kinderkoor	18 juni	10.00 uur	Oude Kerk
Belijdenis en doop	25 juni	10.00 uur	Oude Kerk
Nacht Zonder Dak	30 juni – 1 juli	hele nacht	Ogterop
20+ groep	zondag 9 juli (afsluiting)	16.00 uur	
Basiscatechese en Follow Me		volgend seizoen weer	



ALGEMENE INFORMATIE

I.v.m. met privacy worden er geen namen en adressen vermeld in deze Colofoon. Wij vragen u hier begrip voor.

In het gepubliceerde kerkblad Gaandeweg, kunt u onder Algemene Informatie alle adressen en telefoonnummers vinden die u zoekt.

De eindredactie

Agenda vanaf 2 juni 2017



- za 3 juni **Weeksluiting Oeverlanden** om 19.00 uur. Voorganger: ds. R. Meijer.
- za 3 juni **Weeksluiting Irene** om 19.00 uur. Voorganger: ds. W.P. Sarolea.
- zo 4 juni **Sfeerviering in Het Erfdeel** om 14.00 uur. Thema is: *Zomer*.
- do 8 juni **Kerkelijk Bureau open van 9.30-11.30 uur.**
- za 10 juni **'De klank van water'**. Kamerkoor Cigale geeft een afwisselend concert in de Oude Kerk, om 20.00 uur. Zie voor meer informatie pagina 15.
- za 10 juni **Weeksluiting Reestoord** om 19.00 uur. Voorganger: dhr. H. van Dam.
- zo 11 juni **ZWO Diaconale zondagdienst/viering** in de Oude Kerk en Het Erfdeel om 10.00 uur.
- zo 11 juni **Namasté in Het Erfdeel** om 10.00 uur.
- zo 11 juni **Muziek op schoot, 11.30 uur in Trias.** Daniëlla Sniijders gaat muziek maken, zingen en dansen met kinderen die geboren zijn in 2015, 2016 of 2017. Ook is er gelegenheid voor de ouders om elkaar te ontmoeten en willen we graag in gesprek gaan over de vraag: *'Wat kan de kerk betekenen voor ouders en kinderen?'*.
- zo 11 juni **Informatie over project Moldavië om 15.00 uur in Trias.** Daarna is er om 16.00 uur een gezellige BBQ (16+). Meld je vóór 8 juni wel aan bij siebesijtsema@gmail.com of 06 30561556.
- do 15 juni **Kerkelijk Bureau gesloten.**
- zo 18 juni **Kinderkoor uit Oeganda** werkt mee aan de dienst in de Oude Kerk om 10.00 uur. Na de dienst zijn er nog enkele activiteiten voor kinderen en volwassenen. Zie pagina 7.
- zo 18 juni **FUNd@ment in Trias** om 10.00 uur.

PRIKBORD

Familieboek schrijven?

De laatste tijd zijn steeds meer mensen op zoek naar hun verleden, hun oorsprong. Je ziet dit in televisieprogramma's, maar ook in onlangs verschenen familieboeken. De zoektocht naar het verleden kan verrassende verhalen opleveren. Ik heb hier ervaring in. Wanneer er een familie is die zijn/haar familieverleden in een boek opgeschreven wil en dit verhaal wil bewaren voor het nageslacht, dan ben ik bereid dit te onderzoeken en te schrijven.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen:
henkvantriest1@gmail.com of 0522 251746.

Henk van Triest