



Oceaan en pier

Tijdens mijn vakantie heb ik deze schitterende roman van Oek de Jong – in dwarsligger-formaat ruim 1300 pagina's – in één adem uitgelezen. De auteur beschrijft zijn eigen jeugd tot halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw, zijn ervaringen met zijn ouders en grootouders, zijn klasgenoten en zijn vriendinnetjes. Terloops komt ook het geloof ter sprake en de veranderingen in beleving en het einde van de vanzelfsprekendheid van allerlei gebruiken en rituelen, zoals kerkgang en gebeden zeggen op vaste momenten. En de verlegenheid daaromheen, de moeilijke gesprekken tussen ouders en kinderen daarover of juist het uit de weg gaan van een gesprek daarover. Deze roman geeft een prachtige inblik in de erosie van een traditie, die zo zelfbewust en overtuigend was begonnen, maar halverwege de jaren 70 verdampte en grotendeels te looring. Toch laat het geloof Abel, de hoofdpersoon, niet los, maar hij gaat er op een veel vrijere manier mee om. Hij twijfelt er ook voortdurend aan, of hij nog wel gelooft, maar op onverwachte momenten duikt het toch soms ineens op. Zoals wanneer hij samen met zijn vriendin in Bretagne op vakantie is en wanneer zij bij toeval in een kerkje terecht komen, waar een Maria-processie gaande is.

"...hij kuste haar op haar wang. 'Dat mag hier vast niet', zei Digna zacht. 'Dat mag hier juist wel'. Zittend half verborgen achter een zuil keken zij toe. Abel staarde naar de madonna boven de kaarszee. Door het mid-

denpad kwam een vrouw aanschui-felen op haar knieën. Een jongetje liep naast haar, zijn hand op de schouder van zijn moeder. 'Wat vreselijk', fluisterde Digna, 'waarom doet zij dat?' Abel probeerde te begrijpen, waarom de vrouw dit deed. Het was voor hem iets uit een andere tijd, uit oude verhalen. Maar het bestond dus nog. Hij stelde zich voor, dat hij zelf op zijn knieën over de hobbelige rotsbodem voortschuifelde naar die brandende kaarsen en de madonna, met Digna naast zich, haar hand op zijn schouder".

En zo ontwikkelt zich een innerlijke dialoog over de betekenis van symbolen en rituelen en hoewel zij er zelf niet aan deelnemen en a.h.w. alleen maar toeschouwers zijn, gaat

de betekenis van dit gebeuren toch niet aan hen voorbij.

Want even later merkt Abel op: *"In die kapel is iets veranderd tussen ons. Misschien is die vrouw ook wel voor ons naar voren gekropen."*

Ik vond dat een mooie gedachten-gang, die laat zien, dat er verschillende soorten en maten van deelname en betrokkenheid kunnen zijn. Ook al denk je misschien, dat je er afstand van genomen hebt, toch kan ineens een besef van nabijheid ontstaan en zelfs de gedachte invallen, dat de ander het ook voor jou doet.

Een ontroerend boek, misschien niet geschikt voor al te preutse lezers, maar wat mij betreft echt een aanrader!

ds. Cees Huisman





Kerkdiensten zondag 16 juli

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

Voorganger:
ds. Cees Huisman

Ouderling van dienst:
Harm Hoekerswever

Organist:
Nico Kunnekes

Koster:
Jan van der Veen, tel.nr. 0522 254082

Het Lutherse leesrooster geeft als evangeliëlezing Lucas 5:11 aan. Jezus verkondigt het Koninkrijk van God. Wat houdt dat verkondigen eigenlijk in?

Daarnaast kan gelezen worden:
1 Petrus 3: 8-15^a en Jeremia 15: 15-21.



Collecten

- 1^e: Diaconie (Diaconaal werk)
- 2^e: Eigen gemeente
- 3^e: Onderhoud gebouwen

Collecte kindernevendienst
Make-A-Wish

11.00 uur: Het Erfdeel
10.30 uur: kerkzaal open

Voorganger:
Marijn Rohaan

Eerste ouderling:
Maarten Tempelaar

Voorgaand gemeentelid:
Klazien Tempelaar

Organist:
H + G van Werven



Deze zondag is er de jaarlijkse bijeenkomst van 'Zin in Zondag'. De viering begint om 11.00 uur en er is koffie, thee en limonade vanaf 10.30 uur. Zie voor meer informatie onder de wijkberichten van Het Erfdeel.



Leesrooster NBG

vr	14 juli	Jeremia 14:11-22
za	15 juli	Jeremia 15:1-9
zo	16 juli	Jeremia 15:10-21
ma	17 juli	Matteüs 12:1-8
di	18 juli	Matteüs 12:9-21
wo	19 juli	Matteüs 12:22-32
do	20 juli	Matteüs 12:33-42
vr	21 juli	Matteüs 12:43-50
za	22 juli	Matteüs 13:1-15
zo	23 juli	Matteüs 13:16-23
ma	24 juli	Matteüs 13:24-33
di	25 juli	Matteüs 13:34-46
wo	26 juli	Matteüs 13:47-58
do	27 juli	Jesaja 32:1-8
vr	28 juli	Jesaja 32:9-20

Verpleeghuizen

Zaterdag 15 juli

19.00 uur: Irene

Voorganger: mevr. D.H. v.d. Haak

19.00 uur: Oeverlanden

Voorganger: dhr. E. Mussche

Zondag 16 juli

10.30 uur: Reggersoord

Voorganger: dhr. K. Fahner



Oppasdienst en kindernevendienst Grote- of Mariakerk en Oude Kerk

Tijdens de morgendienst in de Grote- of Mariakerk of de Oude Kerk is er oppasdienst in Trias. Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool.

Oppasdienst en kindernevendienst Het Erfdeel

Elke zondag tijdens de viering is er oppas. De ruimte hiervoor is vlakbij de kerkzaal. Als het mogelijk is wordt er een beginritueel gedaan met een lied en een kaarsje. Het speelgoed is vernieuwd en aangepast.



Bidden lijkt zinloos
Bemiddeling onmogelijk
Jeremiade
Sabbatsgebod
Goed werk
Voor of tegen
Ongevraagd teken
Bewijs gevraagd
Tekst en uitleg
Bevoorrecht
Om over na te denken
Koninkrijksrelaties
Boven het maaiveld
Goed regeren
Valse gerustheid



Kerkdiensten zondag 23 juli

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

Voorgangers:

ds. Cees Huisman en
Pauline van der Zee

Ouderling van dienst:

Bert Brand

Organist:

Mannes Hofsink

Koster:

Josh Djirlauw, tel.nr. 0522 257607

Op deze zondag leggen wij ons oor en hart te luisteren bij een gedeelte uit de Bergrede: Matteüs 5: 20-26. Het is de zondag van 'de overvloedige gerechtigheid'. Wat betekent dat? Daarnaast kan gelezen worden: Jesaja 48:12-22.



Collecten

- 1^e: St. Exodus
- 2^e: Eigen gemeente
- 3^e: Samen Solidair

Collecte kindernevendienst

Make-A-Wish

10.00 uur: Het Erfdeel

Voorganger:

ds. Femke Groen

Eerste ouderling:

Harry Drost

Voorgaand gemeentelid:

Rita Diepenveen

Organist:

Albert Hoekerswever



Deze zondag – Matteüs 5:17-26

Vier mannen en een zieke vriend
Voor de vier zondagen in de zomervakantie bieden we drie pagina's aan: *Vorbereiden, Vieren en vertellen en het werkblad (uit Kleur in de Kerk)*. Deze zondag lezen we het verhaal van de vier mannen en hun zieke vriend. Wat doe jij voor je vrienden?



1^e collecte: Stichting Exodus

Hulp tijdens en na detentie
Vergeving is een typisch bijbels woord, maar hoe moeilijk is vergeven eigenlijk? Kunnen wij mensen die ons iets misdaan hebben vergeven? Kunnen we als samenleving mensen die iets misdaan hebben een nieuwe kans geven, ongeacht de ernst van het misdrijf?

Stichting Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met 227 professionals en 1800 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

Verpleeghuizen

Zaterdag 22 juli

19.00 uur: Reestoord

Voorganger: ds. J.J. Lof

Zondag 23 juli

10.30 uur: Reggersoord

Voorganger: dhr. E. de Vos

10.30 uur: Schiphorst

Voorganger: dhr. L.M. Karelse

Exodus Nederland is een vereniging met vijf regio's, die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Zij werken volgens gezamenlijke afspraken.

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Stichting Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

Zij bieden een begeleid wonen traject in één van de Exodushuizen verspreid over het land, of steun met ambulante hulpverlening. Ook richten zij zich ook op de familieleden en de kinderen, bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of met de workshops Vrij Verantwoord Vaderschap in de gevangenis. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Men gaat daarbij uit van de vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus. Geef gemotiveerde gedetineerden en mensen met een detentieverleden een nieuwe kans. Help mee de samenleving menselijker en veiliger te maken. *Steun het werk van Exodus!*





Kerkdiensten zondag 30 juli

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

Voorganger:
ds. Cees Huisman

Ouderling van dienst:
Leo Tadema

Organist:
Hendrik Snel

Koster:
Bert Dijk, tel.nr. 06 53802743

Deze zondag is de 'zondag van de broodvermenigvuldiging' n.a.v. Marcus 8: 1-9.

Na drie dagen krijgt Jezus medelijden met de menigte, 'zijn hart trekt samen om deze schare' (Naardense Bijbel). Daarnaast wordt gelezen Jeremia 3: 21 – 4: 2.



Collecten

- 1^e: Bartimeus
- 2^e: Eigen gemeente
- 3^e: Catechese en Educatie

Collecte kindernevendienst

Make-A-Wish



10.00 uur: Het Erfdeel

Voorganger:
ds. Femke Groen

Eerste ouderling:
Elly van Sas

Voorgaand gemeentelid:
Eric Moen

Organist:
H + G van Werven

Leesrooster NBG

vr	28 juli	Jesaja 32:9-20
za	29 juli	Jesaja 33:1-16
zo	30 juli	Jesaja 33:17-24
ma	31 juli	Psalm 63
di	1 augustus	Matteüs 14:1-12
wo	2 augustus	Matteüs 14:13-21
do	3 augustus	Matteüs 14:22-36
vr	4 augustus	Matteüs 15:1-11
za	5 augustus	Matteüs 15:12-20
zo	6 augustus	Jeremia 16:1-13
ma	7 augustus	Jeremia 16:14-18
di	8 augustus	Jeremia 16:19-17:8
wo	9 augustus	Jeremia 17:9-18
do	10 augustus	Jeremia 17:19-27
vr	11 augustus	Jeremia 18:1-12

- Valse gerustheid
- Leegte
- Bevrijding
- Dicht bij God
- Hoofdprijs
- Maaltijd en meer
- Stilte na de storm
- Traditie en gebod
- Blind wantrouwen
- Geboortebeperving
- Wijziging eedsformule
- Vertrouw alleen op de HEER
- God kent je door en door
- Vier de sabbat!
- Pottenkijker



Verpleeghuizen

Zaterdag 29 juli

19.00 uur: Irene

Voorganger: dhr. F. Werkman

19.00 uur: Oeverlanden

Voorganger: mevr. D.H. v.d. Haak

Zondag 30 juli

10.30 uur: Reggersoord

Voorganger: mevr. R. Stevens



Zij overleed toen ik nog jong was en nog maar weinig had ervaren in het leven.

Ik denk nog vaak aan haar.

Toen ik zelf kinderen kreeg begreep ik iets van haar zorgen die ze om haar zeven kinderen heeft gehad.

Toen ik zelf ziek werd en niet voor mijn gezin kon zorgen begreep ik wat het voor haar betekend heeft om chronisch ziek te zijn.

Nu mijn kinderen uitvliegen begrijp ik iets van haar gevoelens toen zij haar kinderen los moest laten.

Zo zijn er zoveel momenten

Bron: Mediapastoraat
RKK/KRO



Kerkdiensten zondag 6 augustus

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

Voorganger:
ds. Siebe Sijtsema

Ouderling van dienst:
Remo Rietman

Organist:
Nico Kunnekes

Koster:
Rein Fransens, tel.nr. 0522 251757

Op deze zondag staat het slot van de Bergrede centraal: Matteüs 7: 15-21, waarin grote contrasten voorkomen: goede vruchten en niets-nut-bomen. Daarnaast kan gelezen worden uit Jeremia 7: 2-7(11).

Collecte kindernevendienst
Make-A-Wish



Collecten

- 1^e: Noodfonds
- 2^e: Eigen gemeente
- 3^e: Godsdienstonderwijs openbare scholen

10.00 uur: Het Erfdeel

Voorganger:
ds. Kees Stroop

Eerste ouderling:
Maarten Tempelaar

Voorgaand gemeentelid:
Roelie Schuuring

Organist:
Gert Kiewiet



Oppasdienst en kindernevendienst Grote- of Mariakerk en Oude Kerk

Tijdens de morgendienst in de Grote- of Mariakerk of de Oude Kerk is er oppasdienst in Trias. Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool.

Oppasdienst en kindernevendienst Het Erfdeel

Elke zondag tijdens de viering is er oppas. De ruimte hiervoor is vlakbij de kerkzaal. Als het mogelijk is wordt er een beginritueel gedaan met een lied en een kaarsje. Het speelgoed is vernieuwd en aangepast.

Verpleeghuizen

Zaterdag 5 augustus
19.00 uur: Reestoord
Voorganger: ds. L. Solлие

Zondag 6 augustus
10.30 uur: Reggersoord
Voorganger: ds. C. Huisman

10.30 uur: Schiphorst
Voorganger: dhr. J. van Riessen

Bron der Reformatoren

Calvijn en Zwingli zijn gevormd op grond van Augustinus' denken. In hun leer over zonde en genade grepen deze reformatoren weer geheel terug op Augustinus. Daarom deze zomer aandacht voor een oervader van de Reformatie met:

Citaten van Augustinus

De aarde is vol barmhartigheid, omdat het vol ellende en pijn is, maar in het hemelrijk is geen barmhartigheid, want daar is geen pijn.

Ga niet uit je zelf vandaan; richt je naar het binnenste, want in de innerlijke mens huist de waarheid.

Heb lief en doe dan wat je wilt.

Als Christus 1.000 maal geboren zou zijn in de stal, maar niet in ons hart, dan was Zijn geboorte waardeloos.

Waar geen afgunst is, heerst een-dracht in verscheidenheid.

Let op!

De volgende Gaandeweg verschijnt over **4 weken**, nl. op **vrijdag 11 augustus**. Kopij voor deze uitgave moet binnen zijn op **donderdag 3 augustus voor 12.00 uur**. Te laat aangeleverde kopij kan *niet* meer geplaatst worden.

De redactieraad van Gaandeweg wenst u een goede vakantietijd toe.

Advertentiepagina 1



BERICHTEN Stad en Landen

Terug- en vooruitblik

Gedurende de zomermaanden zal ik voornamelijk bezig zijn met het bezoeken van gemeenteleden tussen de 90 en 95 jaar oud. Zoals u weet is de leeftijdsgroep vanaf 75 jaar en ouder aan mij toebedeeld en omdat ik de 95-plussers (bij mijn weten) allemaal al heb benaderd zijn nu de 90-95-jarigen aan de beurt. Daartoe heeft iedereen al vóór mijn vakantie een bericht ontvangen en als daarvan een aantekening op de kalender is gemaakt komen we niet voor verrassingen te staan 😊.

Verder ben ik natuurlijk beschikbaar voor pastorale zorg bij bijzondere omstandigheden. Uiteraard moet u zelf mij daarover informeren of aan iemand vragen dat voor u te doen. De kwaliteit van alwetendheid schrijven we niet voor niets aan God toe: mensen bezitten die niet...

Ook is het mijn taak om invulling te geven aan alle (vijf) erediensten in de maand juli, omdat mijn collega's met vakantie zijn of studieverlof hebben. En op de eerste zondag in augustus mag ik voorgaan in een dienst in Reggersoord.

Zo is er ook heel wat voor te bereiden en tezamen met onvoorziene gebeurtenissen raakt de agenda al gauw gevuld.

De periode van een half jaar stage is voor Pauline van der Zee nu voorbij, maar zij zal op 23 juli a.s. nog wel samen met mij invulling geven aan de eredienst.

Het is wellicht goed, dat u weet, dat ik mijn spreekuur, dat ik wekelijks houd in de gerfkamer van de Grote Kerk (10.00 uur-11.00 uur) niet houd tijdens de Donderdag Meppeldagen. Er zijn dan teveel activiteiten in en rond de kerk en de rust en privacy ontbreken dan om het spreekuur tot zijn recht te laten komen. Eind augustus of begin september hoop ik er weer te zijn.

Meer bijzonderheden heb ik momenteel niet te melden.

Ik wens u allen een fijne zomerse vakantietijd toe!

Doopdienst

Ik vermeld hier alvast de eerstkomende gelegenheid om uw kind te laten dopen: dat is zondag 1 oktober a.s. Mocht er, om wat voor reden ook, behoefte zijn aan een eerdere datum, dan zou zondag 20 augustus in aanmerking kunnen komen. Graag tijdig bericht aan mij om e.e.a. voor te bespreken.

ds. Cees Huisman



IN MEMORIAM

Rinze de Vries

Op 24 juni 2017 kwam er een einde aan het leven op deze aarde van Rennie de Vries. Hij mocht 80 jaar worden. Voor zijn verjaardag, een paar weken tevoren was hij nog uit geweest met zijn vrouw Jikke, en hun dochters met hun gezinnen. Die waren zijn grote liefde. Daarnaast was hij altijd heel sportief geweest en mocht hij heel graag in zijn tuin genieten van tuin- en veldbloemen. Hij was op 27 mei 1937 geboren in Heerenveen en kwam pas later met het geloof in aanraking door het voorbeeld van een gezin in Herwijnen waar hij voor zijn werk bij de gemeente in de kost was, en toen hij later Jikke tegenkwam en weer in Friesland ging werken hebben zij samen belijdenis van hun geloof afgelegd. Samen begonnen zij in Duiven, kregen daar hun dochter Aline, en verhuisden later naar Meppel, waar Enith geboren werd. Je deed op hem nooit tevergeefs een beroep, hij stond altijd klaar voor zijn kinderen en kleinkinderen. In de afscheidsdienst vertelden die over: pleisters plakken, het samen vakantie vieren op Kos, over het spelletjes spelen en hij was hun trouwste supporter in het voetballen. In de kerkdienst op 30 juni werd onder grote belangstelling afscheid van hem genomen, met liederen en verhalen. Daar werd ook de trouwtekst gelezen en overdacht, Psalm 121:7-8 *De HERE bewaart je voor alle kwaad, Hij bewaart je leven, de HERE zal je gaan en je komen bewaren van nu tot in eeuwigheid.* Aansluitend vond de begrafenis plaats. We wensen Jikke en haar kinderen en kleinkinderen toe dat zij allen op eigen wijze mogen ervaren wat hen toegezongen werd in de kerk: "Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416)."

Correspondentieadres: H. Segherslaan 65, 7944 LN Meppel

ds. Pieter Dekker, Wierden

Advertentiepagina 2

Doop- en belijdenisdienst

25 juni 2017



Foto's: Marcel Dekker



Advertentiepagina 3



BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel

Zondag 16 juli

Waarheid, feiten en fabels

I can't believe I'm marching for facts.

Staat waarheid vast?
Heeft iedereen zijn eigen waarheid?
Of zit het toch anders?
Een thema ochtend over waarheid met filosoof Kars Denkema.

Zondag 16 juli
Atalanta 2 7943 TA Meppel.
De zaal is open vanaf 10.30 uur voor een kop koffie of thee, het programma duurt tot ongeveer 12.00 uur.

vind ons op facebook.

gezet onderwijs en Namasté hebben, samen met hun ouders, een uitnodiging gekregen voor de voorbereiding van deze viering.

De voorbereiding met de ouders was zondag 9 juli na de viering, met de kinderen woensdag 12 juli in de vergaderkamer van Het Erf.

Als je met de drempelviering mee wilt doen en je hebt geen uitnodiging gehad kun je contact opnemen met: femke.groen@gmail.com of tel. 256322.

Met een knipoog naar het thema van 'Zin in Zondag' dit

Verzetje

In een oosters land leefde lang geleden een man, die een ring bezat van onschatbare waarde. De ring ging steeds over van vader op zoon, totdat er een vader was met drie zonen die hem allen even lief waren. Toen hij zijn einde voelde naderen, besloot hij in het geheim een knappe goudsmid de opdracht te geven, naar het model van zijn ring twee precies dezelfde ringen te maken. Toen de ringen klaar waren, kon zelfs de vader niet meer zien welke de echte ring was.

Vervolgens riep hij zijn zonen, elk afzonderlijk, bij zich. Hij gaf hen zijn zegen en schoof tenslotte bij alle drie achtereenvolgens de ring aan hun vinger. Toen de vader kort daarop stierf, kwam elk van de broers met zijn ring tevoorschijn. Maar omdat de echte ring niet viel aan te wijzen, besloten ze de zaak aan de rechter voor te dragen. Na ieder gehoord te hebben deed deze de volgende uitspraak:

'Ik heb gehoord dat de echte ring wonderkracht bezit en dat de drager ervan zich geliefd kan maken bij God en mensen. Welnu, valse ringen kunnen dat niet. Daarom geef ik u deze raad: laat ieder zijn ring voor de echte houden en met zijn broeders wedijveren in liefde en verdraagzaamheid. Dan zal tenslotte wel blijken – maar dat kan nog wel duizend jaar duren – welke ring de echte was.'

uit: Soms helpt een verhaal van Casper van Woerden.

Een hartelijke groet,
van Kees Stroop en Femke Groen

Kindernevenviering en Namasté

De kinderen van de nevenviering hebben samen een brunch om 11.00 uur en iedereen neemt wat lekkers mee. Daarna is er een speurtocht. De oudste kinderen, die na de vakantie naar het voortgezet onderwijs gaan, nemen deze zondag afscheid van de nevenviering.

De jongeren van Namasté hebben deze zondag ook samen een brunch.

Drempelviering 3 september

De kinderen die afscheid nemen van de basisschool en de nevenviering en de overstap maken naar het voort-



Advertentiepagina 4



GEMEENTENIEUWS

Sponsorloop Wim Molenaar

De sponsoractie van Wim Molenaar voor de Stichting Rusland Kinderhulp heeft het mooie bedrag van ruim € 2.300,00 opgeleverd.

Er komen nog steeds giften binnen waardoor de exacte opbrengst nog niet bekend is.

Namens de Wit-Russische kinderen willen wij allen die hebben bijgedragen tot het welslagen van de actie onze hartelijke dank zeggen voor uw ondersteuning.

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Rusland Kinderhulp. Werkgroep Meppel/Staphorst/Nijveen

Coby Nijmeijer



Hartelijk dank

Na twee maanden opname in Dwingeloo en Reestoord ben ik gelukkig weer thuis! Met heel veel hulp van thuiszorg. Zondag 25 juli werd ik verast met mooie bloemen uit de kerk. Bedankt voor het medeleven van de gemeente!

*Hartelijke groeten,
Coby Spijkerman*



Zomerexpositie in de Grote- of Mariakerk

Opnieuw wordt deze zomer een bijzondere expositie gehouden in de Grote- of Mariakerk.

Vijf van de zes leden van 'Stuifmeel' – een collectief van kunstenaars uit Meppel en omstreken – werken hier aan mee. De leden van 'Stuifmeel' werken in wisselende samenstellingen onder het motto 'waai met de wind vederlicht penseel'. Ze laten zich door elkaar inspireren. Deze expositie wordt ingevuld door Manja Cornelissen, Dineke Kraaijeveld, Anne Mercker, Liselot Ribbens en Ria Westerhuis.

De expositie van dit jaar heeft als titel 'Het is nooit stil'.

Overall is drukte, rumoer en soms zelfs chaos om ons heen. Nergens en nooit is het helemaal stil. In hun werken verbeelden de kunstenaars op diverse manieren de chaos en herrie die ons omringen. Met schilderijen en gedichten tonen zij ons hoe zij de hectiek in de maatschappij ervaren.

Maar in de kerk is ook een plek waar mensen zich kunnen terugtrekken om even te ontsnappen aan de waan van de dag: het stiltecentrum.

Met de werken die daar hangen proberen de kunstenaars het stiltegevoel bij de toeschouwer op te roepen.

Een aantal werken is speciaal voor deze expositie gemaakt. Iedere donderdag zal één van de kunstenaars aanwezig zijn om één en ander te kunnen toelichten.

Deze expositie is tijdens alle Donderdag Meppeldagen te bezichtigen tussen 10.00 uur en 15.00 uur en is gratis toegankelijk.



Meppel City Run

Op 17 september wordt de Meppel City Run gehouden. Ds. Siebe Sijtsma zal namens Stichting Congo aan deze loop deelnemen. Wij nodigen u van harte uit om de deelname van ds. Sijtsma te sponsoren.

De afstand bedraagt 8 mijl. Wij zouden het enorm waarderen als u bijvoorbeeld een euro per mijl zou willen doneren maar ieder ander bedrag is uiteraard ook van harte welkom.

De zondagen vanaf half augustus liggen er intekenlijsten in de kerk die u na de dienst kunt invullen.

U mag uw donatie ook doorgeven via bert@stichtingcongo.com of telefonisch: 260377.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer:

NL03RABO0115059849 van Stichting Congo onder vermelding van: donatie MCR. Dat mag uiteraard ook nu al.

Wij wensen ds. Siebe Sijtsma succes bij de trainingen voor de Meppel City Run en wij hopen dat u via zijn deelname Stichting Congo een handje wilt helpen.

Namens de Congolese bevolking hartelijk dank voor uw bijdrage.

Stichting Congo

Advertentiepagina 5



Lieve mensen,

Heel erg bedankt voor alle fijne berichtjes, kaarten en prachtige bloemen!

Het heeft ons enorm geholpen en gesteund tijdens deze maanden van herstel. Nogmaals heel erg bedankt!

Groetjes, Geert en Marian Kuiper



OPBRENGST COLLECTEN EN GIFTEN

Het Erfdeel

18-06	
KiA Binnenlands	
diaconaat	€ 77,20
Eigen gemeente	€ 45,75
Oegandees kinderkoor	€ 57,95
25-06	
St. De Regenboog	€ 74,70
Eigen gemeente	€ 53,81
Dorcas	€ 60,35

Diversen

<i>Kindernevendienst 18-06 en 25-06</i>	
St. Futuro	€ 6,70
Totaal	€376,46

Oude Kerk

18-06	
KiA Binnenlands	
diaconaat	€252,43
Eigen gemeente	€180,40
Oegandees Kinderkoor	€681,55
25-06	
St. De Regenboog	€267,98
Eigen gemeente	€260,11
Dorcas	€240,04



Synagoge Meppel toch geen Gereformeerde Kerk

Op de website *GereformeerdeKerken.info* werd geschreven over de *Afscheiding en de Doleantie te Meppel*, en een verhaal over hoe beide kerken bij elkaar kwamen en de 'Gereformeerde Kerk te Meppel' gingen vormen. Na de oorlog werd het duidelijk dat het kerkgebouw aan de Groenmarkt het groeiende aantal gemeenteleden steeds moeilijker kon bevatten. Vandaar dat men op zoek ging naar extra kerkruimte.

De synagoge als tweede kerk...?!

In maart 1948 werd in de kerkenraad gewezen op de mogelijkheid om de synagoge in de Touwstraat, sinds de oorlog in onbruik geraakt, als tweede kerkgebouw te gebruiken (in de oorlog werden 250 joden uit Meppel afgevoerd en slechts enkelen van hen kwamen terug...). Het werd steeds duidelijker, dat de kerk aan

de Groenmarktstraat de menigte nog maar moeilijk kon bevatten.

Bijna twee jaar later, in januari 1950, kwam de Commissie van Beheer (vóór 1 februari 1947 werd die nog 'Commissie van Administratie' genoemd) met het concrete voorstel tot aankoop van de voormalige synagoge met belendende percelen, 'ten einde op deze wijze te voorzien in de behoefte aan een tweede kerkgebouw'. Het was echter zeer waarschijnlijk dat het gebouw zou moeten worden uitgebreid om voldoende zitplaatsen te bevatten.

Wel moest haast gemaakt worden met een beslissing over aankoop van de erbij liggende percelen grond en bijbehorende huizen, want op 5 januari 1950, de dag na de kerkenraad, zouden die stukken grond plus de huizen (alle eigendom van de heer Gomaris te Ruinervold) publiek geveild worden. Wilde men een toekomstige uitbreiding van de synagoge niet blokkeren, moest geprobeerd worden die stukken land in eigendom te verkrijgen. Tegelijk zou getracht worden optie te krijgen op de synagoge. Kon de koop van het gebouw uiteindelijk tóch niet doorgaan, dan kon men de percelen

grond altijd wel weer verkopen. Onder bepaalde voorwaarden werd tot deze twee maatregelen besloten.

'Een behoorlijke minderheid' tégen.

In februari 1950 werden de huizen van Gomaris voor ongeveer fl. 7.000 gekocht. De koopprijs voor de synagoge en de belendende percelen was fl. 27.500. Architect Plooy te Amersfoort had intussen een kostenplaatje gemaakt van de aankoop plus de noodzakelijke restauratiekosten van de synagoge en de bijbehorende percelen; voor fl. 80.000 kon één en ander gerealiseerd worden. Een orgel was echter niet meegerekend. Dit alles hield wel in dat de kerkelijke bijdragen met zo'n 35 tot 40% omhoog moesten. Maar je had daarvoor dan wel 350 zitplaatsen extra én de mogelijkheid van uitbreiding was aanwezig.

Met 'een behoorlijke meerderheid van stemmen' werd besloten de gemeentevergadering te vragen wat men er van vond. Naast veel instemming bleek een behoorlijke minderheid tégen te zijn. 'Overwogen werd dat de aankoop in kwestie een vrij zware last op de gemeente zal leggen, hetgeen mede in verband met de vele offers die al worden gevraagd, en met het oog op de dalende conjunctuur, bezwaren zou kunnen geven. Maar de meerderheid was van oordeel dat aan de gelegenheid tot het stichten van een twee-

Advertentiepagina 6

de kerkgebouw tegen niet al te hoge kosten niet mocht worden voorbijgegaan'.

Toch gekocht

De kerkenraad besloot tot aankoop van de synagoge en van de belendende percelen. Meteen werd een circulaire opgesteld betreffende de inzameling van de bijdragen.

Alle kerkenraadsleden (op één na) gingen in april 1950 langs de deuren en haalden in totaal fl. 8.000 op. Maar omdat al snel bleek dat de Joodse Gemeente nog geen beslissing had genomen over verkoop van de synagoge, moest men nog even

pas op de plaats maken. Uiteindelijk kon men in november 1950 verder, maar uit de toen ingediende drie voorstellen ('A, B en C') bleek dat men, ook in verband met de lasten voor de kerkelijke gemeente, niet meer zo zéker was van het ombouwen van de synagoge tot gereformeerde kerk. 'Voorstel A' behelsde namelijk het gebouw na enige restauratie voor de duur van een half jaar of voor één of twee jaar, te verhuren. 'Voorstel B' was de synagoge direct te verbouwen en deze geschikt te maken voor 350 zitplaatsen. 'Voorstel C' bedoelde de synagoge (na twee jaar verhuren) zodanig te

verbouwen dat de hoofdingang aan de Noteboomstraat lag en dat het gebouw geschikt zou zijn voor 500 tot 600 zitplaatsen. Verkoop van de hele zaak was niet overwogen omdat de plaats van de synagoge ten opzichte van de kerk aan de Groenmarktstraat 'heel geschikt' was.

In principe werd besloten de plannen A en C uit te voeren: eerst enige tijd verhuren en daarna vergroten van het gebouw met de ingang aan de Noteboomstraat. Over dat besluit zou de gemeente gehoord worden.

(wordt vervolgd)

Gaandeweg



De redactieraad van Gaandeweg spant zich elke veertien dagen weer in om een verzorgd en informatief blad bij u op de mat te laten vallen. Achter de schermen zijn er diverse taken die verricht moeten worden, die elk essentieel zijn voor het dit eindresultaat. Wie samen de redactieraad vormen, vindt u achterin de Gaandeweg/Colofon.

Gezocht: eindredacteur m/v

Enige tijd geleden hebben wij een wisseling van de wacht gehad in de eindredactie van Gaandeweg. We zijn erg blij met de inbreng van Marian en Evert. Jammer genoeg moet Evert zich om gezondheidsredenen voor lange tijd terugtrekken. Reina en Marian kunnen er zeker nog wel een helpende hand bij gebruiken.

Vandaar dat wij op zoek zijn naar een creatief persoon, met gevoel voor taal, die graag met de computer werkt. Daarnaast vinden wij een open werksfeer, humor en respect voor elkaars mening belangrijk.

Naast het corrigeren en indelen van de kopij, verzorgt de eindredactie ook de opmaak en het illustreren van het kerkblad in het programma InDesign. Het kerkblad wordt kant en klaar (op de advertentiepagina's na) naar de drukker gestuurd. Dit klinkt moeilijker dan het is, het is vooral leuk en er is voldoende tijd om goed ingewerkt te worden. Een keer in de maand ben je een weekend (van donderdag 12.00 uur tot maandagmiddag 17.00 uur) bezig met het corrigeren en opmaken van Gaandeweg. Dit kost ongeveer zo'n 20 uur die je zelf over het weekend kan verdelen. De redactieraad biedt voor het uitvoeren van deze taak een onkostenvergoeding: voor het gebruik van uw computer en printer 75 euro per kwartaal, een internetvergoeding van 15 euro per maand en 10 euro per gemaakt kerkblad.

Wie gaat de uitdaging aan om samen met Reina, Marian en Evert een leesbaar, informatief en creatief blad te maken? Wij vertellen u graag meer, neem vrijblijvend contact met ons op via de mail: redactie@kerkbladgaandeweg.nl.



OVERIGE BERICHTEN

Johannes de Heer Koor

Het succesvolle Johannes de Heer Koor krijgt een vervolg in 2018. De derde editie staat in het teken van Geloof, Hoop en Liefde. Johannes de Heer heeft prachtige liederen over dit thema geschreven en gecomponeerd. Het belooft dus weer een

mooi inhoudsvol seizoen te worden. Het landelijke koor repeteert drie keer op acht locaties waaronder Doornspijk en treedt daarna op als één koor (ongeveer 600) in Apeldoorn, Kampen en De Doelen (Rotterdam) in het voorjaar 2018, waarna in de zomer op 14-16 juni nog

een 3-tal optredens zijn in Duitse kathedralen. Op de concert locaties doen verder mee het mannenkoor 'Stereo' uit Genemuiden, het Urker kinderkoor in klederdracht en een aantal solisten, o.a. Harm Hoeve en Noortje van Middelkoop. Meezingen met dit koor is een ge-

weldige ervaring. Het is heel bijzonder om samen met zoveel mensen de rijke inhoud van de liederen zingend over te brengen. Het geheel staat onder muzikale leiding van Wim en Wilbert Magré.

Ben je ook enthousiast geworden, geef je dan zo snel mogelijk op via de site: www.johannesdeheerkoor.nl. De kosten zijn € 69,00 per persoon. Op de site zie je ook wat je daarvoor ontvangt.

Henk Duker

Thema n.a.v. eerste brief van Petrus

Nieuw jaarthema Gemeente Groeigroepen (GGG): 'De hoop die in ons leeft'

Gemeente Groeigroepen (GGG) en huiskringen gaan het komend seizoen aan de slag met de eerste brief van Petrus. Het thema van het nieuwe groeigroep-materiaal is 'De hoop die in ons leeft'. De rode draad van het gespreksmateriaal is de vraag hoe je christen kunt zijn als je in de minderheid bent. Hoe leef je in een tijd als de onze vanuit de hoop van het evangelie in plaats vanuit angst? In het boekje staan 16 programma's voor kring en groeigroep-avonden plus acht 'Hoopvolle verhalen' van inspirerende christenen in kerk en samenleving, waaronder CU-fractie-voorzitter Gert-Jan Segers, EH-directeur Els van Dijk en predikant-pionier ds. Margrietha Reinders.

Al meer dan 15 jaar geeft het Evangelisch Werkverband gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en kringen in en buiten de Protestantse Kerk in Nederland. 'De hoop die in ons leeft' is vanaf nu te bestellen via www.ewv.nl en zal in juli verkrijgbaar zijn bij het EW en in de christelijke boekhandel.

Petrus

EW-toerustingspredikant ds. Jelle de Kok, verantwoordelijk voor het groeigroep-materiaal over het jaarthema: "Met dit nieuwe jaarthema willen we mensen aanmoedigen om vrijmoedig als christen te leven ook al zijn we in de minderheid."

Christenen uit de eerste eeuw waren ook een minderheid in het Romeinse Rijk. Ze werden bewonderd, maar ook vreemd aangekeken. Petrus spreekt hen en ook ons moed in. Want God heeft alle macht. Hij zegt eigenlijk: "Weet dat je geroepen bent om de liefde van Christus aan de wereld te tonen. Aanvaard het lijden en koester de hoop die Jezus in je hart heeft geplant."

Trainingsdag voor kring- en groeigroep vervangt GGG-Startdagen

Op 7 oktober organiseert het EW een landelijke trainingsdag voor kring- en groeigroepeliders. Naar aanleiding van het thema 'Geloven in kleine kring', zullen Jelle de Kok en Ronald van der Molen groeigroepeliders verdere verdieping, training en toerusting bieden. Ook is er een groot aanbod aan workshops en trainingen. De aanbidding wordt geleid door Marcel & Lydia Zimmer. Deze trainingsdag vervangt de GGG-startdagen, die eerdere jaren aan het begin van het seizoen werden georganiseerd.



Honderden mensen helpen met je luisterende oor

Sensorlocatie Zwolle is hard op zoek naar nieuwe luisterhelden voor het vrijwilligersteam. Een luisterend oor verzacht pijn, geeft inzichten en kan zelfs levens redden. Ieder mens heeft wel eens zo'n begripvol luisterend oor nodig maar het lijkt een schaars goed te worden. Steeds meer mensen komen hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de anonieme hulplijn Sensor.

De vrijwilligers voeren dagelijks bijna 1.000 gesprekken met mensen die angstig zijn, het leven niet meer zien zitten, onzeker zijn of gewoon behoefte hebben aan contact. Alles wat er zich in een mensenleven voordoet, komt voorbij aan de telefoon, chat en mail. Ieder gesprek is dan ook anders.

Vrijwilliger Dirk vertelt: "Een gesprek gaat vaak over schijnbaar onbelangrijke zaken, als een praatje over de heg waarin ik de rol van buurman vervul. Soms met mensen die al dagen niemand hebben gesproken en gewoon even hun verhaal kwijt willen. Maar ik luister ook naar de worstelingen van het leven. Gezondheidsproblemen, gedoe met instanties, ruzie in de familie, kinderen die op het slechte pad zijn geraakt."

Ben jij iemand die goed kan luisteren en heb je interesse in je medemens? Dan komt Sensor graag met je in contact. Je wordt voor dit zinvolle werk goed getraind en begeleid door beroepskrachten. Je oefent gespreksvaardigheden, verdiept je in thema's die veel voorbij komen en je leert grenzen te stellen.

Dirk: "Soms reageren mensen hun boosheid en machteloosheid op jou af. Het is dan de uitdaging om toch in contact met ze te komen terwijl je je eigen grenzen bewaakt."

Kortom, het is vrijwilligerswerk waar je een wijzer mens van wordt.

Je luisterdiensten kun je flexibel inplannen en thuiswerken is mogelijk. Je doet in tweetallen dienst en je traint met een enthousiast vrijwilligersteam en je krijgt persoonlijke begeleiding. Aanmelden kan via www.sensor.nl/vrijwilligerswerk.

Er is een informatiebijeenkomst gepland op donderdag 13 juli om 15.00 uur in Zwolle.

Sensor

Sensor, opgericht in 1958, is 24/7 bereikbaar voor een anoniem gesprek per telefoon, chat en mail. Met dank aan ruim 1.000 vrijwilligers uit het hele land die worden getraind en begeleid vanaf 25 locaties, waaronder in Zwolle.

**KLEINE
NODENHULP
MEPPEL**
TEL. 06 - 53 70 68 75



ALGEMENE INFORMATIE

**I.v.m. met privacy worden er geen namen en adressen vermeld in deze Colofon.
Wij vragen u hier begrip voor.
In het gepubliceerde kerkblad Gaandeweg, kunt u onder Algemene Informatie alle adressen en
telefoonnummers vinden die u zoekt.**

De eindredactie

Agenda vanaf 14 juli 2017



- za 15 juli Weeksluiting Oeverlanden, om 19.00 uur. Voorganger: dhr. E. Mussche.
- za 15 juli Weeksluiting Irene om 19.00 uur. Voorganger: mevr. D.H. v.d. Haak.
- zo 16 juli Bijeenkomst '*Zin in zondag*' in Het Erfdeel, Atalanta 2, om 11.00 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 10.30 uur. Voor meer informatie zie pagina 11.
- do 20 juli Kerkelijk Bureau open van 9.30 - 11.30 uur.
- do 20 juli Marktorgelconcert in de Grote- of Mariakerk. Organist: Vincent Hensen. Aanvang: 10.00 uur. Entree: vrij.
- za 22 juli Weeksluiting Reestoord om 19.00 uur. Voorganger: ds. J.J. Lof.
- do 27 juli Marktorgelconcert in de Grote- of Mariakerk. Organist: Cees-Willem van Vliet. Aanvang: 10.00 uur. Entree: vrij.
- do 27 juli Kerkelijk Bureau gesloten.
- za 29 juli Weeksluiting Oeverlanden, om 19.00 uur. Voorganger: mevr. D.H. v.d. Haak.
- za 29 juli Weeksluiting Irene om 19.00 uur. Voorganger: dhr. F. Werkman.
- do 3 augustus Marktorgelconcert in de Grote- of Mariakerk. Organist: Bob van der Linde. Aanvang: 10.00 uur. Entree: vrij.
- do 3 augustus Kerkelijk Bureau open van 9.30 - 11.30 uur.
- za 5 augustus Weeksluiting Reestoord om 19.00 uur. Voorganger: ds. L. Sollie.
- do 10 augustus Marktorgelconcert in de Grote- of Mariakerk. Organist: Kees Nottrot. Aanvang: 10.00 uur. Entree: vrij.
- do 10 augustus Kerkelijk Bureau gesloten.

Gaandeweg



Let op!

De volgende Gaandeweg verschijnt over **4 weken**, nl. op **vrijdag 11 augustus**.
Kopij voor deze uitgave moet binnen zijn op **donderdag 3 augustus voor 12.00 uur**.
Te laat aangeleverde kopij kan *niet* meer geplaatst worden.

De redactieraad van Gaandeweg wenst u een goede vakantietijd toe.