



Toen was geloof heel gewoon

Andries Knevel probeert in zijn nieuwe serie met bovengenoemde titel terug te kijken op 50 jaar Evangelische Omroep en de leegloop en de leegstand van de kerk(en) te duiden. Ik heb de vooraankondiging bij Jinek én de eerste aflevering gezien en veel van wat daar ter sprake kwam houdt veel mensen bezig, ook in onze gemeente: hoe kan het toch, dat een halve eeuw geleden de kerken in ons land nog vol zaten en nu (doorgaans) niet meer? En: wat gebeurt er met al die overtollige kerkgebouwen?

In de eerste aflevering was te zien, hoe de ene kerk was omgetoverd in een appartementencomplex en de andere een speel- en snoephal voor kinderen was geworden. Weer een andere kerk stond op de nominatie om gesloten te worden en een gemeentelid was daar erg verdrietig over, omdat zij haar ziel en zaligheid verbonden had aan dit kerkgebouw: hier was zij gedoopt en verzorgde zij wekelijks de bloemen en ook had zij graag vanuit deze kerk uitgedragen willen worden, maar dat ging hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren... Herman Pleij mocht langskomen om te verklaren, waarom en hoe het zo gekomen was, dat zovelen de kerk de rug hadden toegekeerd. Volgens hem kwam dat door de toename van kennis en de vergroting van het besef van zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Men liet zich niet meer de wet voorschrijven door een gezagsinstantie als de kerk. De toename van kennis en wetenschap had het geloofsverhaal ondermijnd en men hechtte er dus geen geloof meer aan.

Ik vond die analyse nogal kort door de bocht, eerlijk gezegd. De kerk was autoritair en dom en de mensen werden wijzer en kregen meer zelfvertrouwen: voilà het gebeuren verklaard! Dat is altijd weer het de kop opstekende vooroordeel van kerkverlaters en quasi-atheïsten, die denken, dat zij zelf zo slim zijn en de mensen in de kerk zo dom. In het gesprek van de eerste aflevering van 'Zomergasten' kwam diezelfde riedel langs, waartegen de geïnterviewde (Rosanne Herzberger) zich tweemaal stelde door vast te stellen, dat voor haarzelf er geen enkele tegenstelling bestond tussen haar geloof en haar wetenschappelijke arbeid. En zij kende vele collega's, die er precies zo over dachten.

Maar het punt, dat ik vooral miste was, dat de analyse van Pleij voorbijging aan de vraag of de kerk in die periode wel vorm gaf aan haar eigenlijke en oorspronkelijke roeping. In hoeverre vertolkte die autoritaire gezagsverhoudingen de bedoeling

van het Evangelie en overvroeg de kerk de Bijbel niet, toen zij die als bron van (alle) kennis gebruikte? Kortom, zou het niet nodig zijn de blik kritisch te richten op de kerk toen -niet vanuit rationalistische arrogantie, maar vanuit het Evangelie zelf- in plaats van de kerk van toen kritiekloos als norm voor nu te beschouwen? Anders ontstaat een soort ongefundeerd heimwee naar vroeger, waar het programma inderdaad van overliep.

Vraag je allereerst eens af, of het wel zo'n zegen was, dat het geloof heel gewoon was. Misschien was het geloof wel zó gewoon geworden, dat het niet(s) bijzonder(s) meer was. Freek de Jonge mag dan als zoon van een dominee 'buitenkerkelijk' zijn geworden, zijn opmerkingen over de essentie van het geloof en het kerk-zijn sneden, naar mijn mening, méér hout dan het sentimentele verlangen van Andries naar volle kerken.

ds. Cees Huisman





Kerkdiensten zondag 13 augustus

10.00 uur: Oude Kerk

Voorganger:
ds. Siebe Sijtsema

Ouderling van dienst:
Alie Keizer

Organist:
Nico Kunnekes

Koster:
Jan Rigterink, tel. 262010

Op deze zondag mag ik voorgaan in de viering in de Oude Kerk. Op het rooster staat het verhaal van de onrechtvaardige rentmeester. Dat is een verhaal dat 'wringt' en daarom heel boeiend om over te preken. We hopen op een mooie viering.

Siebe Sijtsema

10.00 uur: Het Erfdeel

Voorganger:
ds. Femke Groen

Eerste ouderling:
Harry Drost

Organist:
H+G van Werven



Deze zondag wordt Jasmijn Groetje, dochter van Riemer en Hanneke Riemersma en zusje van Lisa en Ruben gedoopt. Deze keer kijken we af van het leesrooster. De viering staat in het teken van de doop. De lezing is Psalm 8. Vanwege de vakantie is er deze keer geen voorgaand gemeentelid. Daarom is het mooi dat Riemer en Hanneke, en ook Lisa en Ruben meedoen in de viering.



Collecten

- 1^e: KiA Zending; Egypte (zie pag.9)
- 2^e: Eigen gemeente
- 3^e: Samen Solidair

Collecte kindernevendienst *Make-A-Wish*



Leesrooster NBG

vr 11 aug.	Jeremia 18:1-12
za 12 aug.	Jeremia 18:13-23
zo 13 aug.	Jeremia 19:1-15
ma 14 aug.	Jeremia 20:1-6
di 15 aug.	Jeremia 20:7-18
wo 16 aug.	Jeremia 21:1-10
do 17 aug.	Jeremia 21:11-22:9
vr 18 aug.	Jeremia 22:10-23
za 19 aug.	Jeremia 22:24-23:8
zo 20 aug.	Jeremia 23:9-24

Verpleeghuizen

Zaterdag 12 augustus

19.00 uur: Irene
Voorganger: ds. W.P. Sarolea

19.00 uur: Oeverlanden
Voorganger: ds. R. Meijer

Zondag 13 augustus

10.30 uur: Reggersoord
Voorganger: dhr. G. Kasper

Woordelijk

Liefdevolle God,
Ik bid U voor allen die vreemdeling zijn in ons midden.
Voor de buitenlanders met hun eigen cultuur.
Ze hebben vaak moeite om zich aan te passen.
Voor de vluchtelingen die in ons land toevlucht en levenskansen zoeken.
Voor allen die zich buitenstaander voelen omdat ze niet voldoen aan de normen van onze maatschappij.
Ik bid U, open mijn ogen, leer mij mijn naaste te binnemen als mijzelf.
Geef mij de warmte om hen met open armen binnen te laten in mijn leven.
Wanneer ik mijn naaste dan echt ontmoet en hem bemin, dan ontmoet ik ook U God.
Amen

Bron: Mediapastoraat RKKIKRO



ma 21 aug.	Jeremia 23:25-40
di 22 aug.	Psalm 54
wo 23 aug.	Matteüs 15:21-28
do 24 aug.	Matteüs 15:29-39
vr 25 aug.	Matteüs 16:1-12



Kerkdiensten zondag 20 augustus

10.00 uur: Grote- of Mariakerk

Voorganger:

ds. Cees Huisman

Ouderling van dienst:

Roely Djirlauw

Organist:

Mannes Hofsink

Koster:

Jaap Huisman, tel. 257597



Volgens het Lutherse leesrooster lezen we ook op deze zondag weer een fragment uit het boek (van) Jeremia, H. 23: 16-29. Uit het Evangelie naar Lucas H. 19: 41-48, waar o.a. gesproken wordt over de verworping van de tempeldienst. Is het een rovershol geworden?

Cees Huisman

10.00 uur: Het Erfdeel

Maaltijd van de Heer

Voorganger:

ds. Wiert Sarolea

Eerste ouderlingen:

Roelie Schuurin en Harry Drost

Voorgaand gemeentelid:

Willemijn van Schilfgaarde

Organist:

Gert Kiewiet

Deze zondag - Lucas 19:41-48

Een huis van gebed

We lezen een tekst die meestal aandacht krijgt op palmzondag: Jezus huilt over het lot van Jeruzalem en jaagt bij de tempel de handelaars weg. Wat maakt een gebouw tot een bijzondere plaats om de Heer te ontmoeten? En hoe zit dat in de kerk? Wat is kenmerkend en wezenlijk voor de kerk? Wat maakt de kerk tot kerk?



Verpleeghuizen

Zaterdag 19 augustus

19.00 uur: Reestoord

Avondmaalsviering

Voorganger: ds. S. Sijtsema

Zondag 20 augustus

10.30 uur: Reggersoord

Voorganger: dhr. J. van Riessen

10.30 uur: Schiphorst

Voorganger: dhr. L.M. Karelse

Je naam is een schat

Je naam is een schat

Je naam zo kostbaar

Je naam steeds minder genoemd

Je naam elke dag in mij

Je naam in mijn hart

mijn hart door verdriet op slot

Je naam spreekt in mij

Je naam leeft door in mij

Je naam roept mij op

opnieuw geboren te worden.

Je naam is een schat

voor altijd met mij verbonden.

*Uit: 'Stilstaan in de tijd',
door Marinus van den Berg*



Oppasdienst en kindernevendienst Grote- of Mariakerk en Oude Kerk

Tijdens de morgendienst in de Grote- of Mariakerk of de Oude Kerk is er oppasdienst in Trias. Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool.

Oppasdienst en kindernevendienst Het Erfdeel

Elke zondag tijdens de viering is er oppas. De ruimte hiervoor is vlakbij de kerkzaal: als je de kerkzaal inkomt, ga je gelijk door de deur rechts en dan loop je de ruimte van de oppas binnen. Als het mogelijk is wordt er een beginritueel gedaan met een lied en een kaarsje.

Advertentiepagina 1



ds. C. Huisman
ds. S. Sijtsma

BERICHTEN Stad en Landen



Pastor(pr)aat ds. Siebe Sijtsma



Meppel

Productie PKN Meppel
Camera Sander Gordijn
Datum 24 augustus 2017

Hallo (ex-) groep achters,

De zomervakantie is al een poosje aan de gang, voor jullie wel een heel speciale vakantie deze keer! Jullie starten straks op de middelbare school en de kindernevendienst zijn jullie dan ontgroeid. Daarom willen wij graag afscheid van jullie nemen in de overstapdienst op **zondag 3 september**. Noteer deze datum alvast in je agenda! Wil je even laten weten of je erbij bent?

Een heel fijne zomervakantie toegewenst en tot de 3^e september, wil je dan je doopkaars meenemen?

Groet van de leiding van de kindernevendienst, PKN Meppel

Met 'meester Sander' achter de camera wordt het vast heel erg leuk en het kost je maar een paar uurtjes tijd. De opnames zijn op de laatste Donderdag MeppelDag. Meld je (kinderen) aan bij Siebe Sijtsma (siebesijtsma@gmail.com of 06 30561556).

*Hartelijke groeten,
ds. Siebe Sijtsma*

OPROEP

Het is fijn dat men meeleeft met gemeenteleden. Regelmatig krijg ik telefoontjes om een bloemetje uit de kerk te bezorgen bij de mensen. Ook de bloemendames en -heer verzorgen dit goed.



Echter het kan nog beter:

Wie oh wie kent iemand die een bloemetje zou kunnen ontvangen? Geef adressen door, zowel voor lief als voor leed.

*Ria Hordijk,
tel.: 256880 of e-mail:
hordijk4@gmail.com*

Videoclip

De tune voor de kinderkerk is klaar. Veel (ook jonge) gemeenteleden hebben eraan meegewerkt en het resultaat is schitterend geworden. Graag willen we, voor de beamer, nog een videoclip bij deze tune maken en daarom zijn we op zoek naar kinderen die mee willen doen in deze videoclip.

Terug- en vooruitblik

De afgelopen vijf zondagen had ik zonder onderbrekingen diensten in de Grote- of Mariakerk te doen. Eén daarvan samen met Pauline van der Zee, die van januari t/m juni stage bij mij had gelopen. De lezingen waren nogal uiteenlopend qua thematiek en zo kwamen allerlei onderwerpen ter sprake. Op de laatste zondag van juli ging het over de 'broodvermenigvuldiging' en ik besprak dat gedeelte aan de hand van de zeven manden, die overgebleven waren. Ik vroeg me af, wat er nu van zo'n verhaal 'overbleef', wat neem je ervan mee? Op verzoek van enkele kerkgangers loop ik de manden nog eens een keer langs en vat de inhoud ervan even samen.

De 1^e mand noemde ik de 'historische' mand: het is de interesse naar wat er werkelijk gebeurd is. Geloven is dan het voor waar houden wat ooit toen en daar gebeurd is.

De 2^e mand noemde ik met een heel vreemd woord de 'thaumaturgische' mand. Je hebt dan vooral oog voor het wonderbaarlijke in dit verhaal,

het miraculeuze, dat jou vermeld doet staan. Maar m.i. is geloven meer of iets anders dan geloven in wonderen.

De 3^e mand bepaalde ons bij onze eigen mogelijkheden. Wat hebben jullie daar in handen, in huis? Zeven broden. Daar kun je wat mee!

De 4^e mand noemde ik de diaconale mand. De nood en de tekorten van anderen sporen ons aan te delen wat wij zelf hebben, dichtbij en wereldwijd.

De 5^e mand is de mand van het pastoraat, het begaan zijn met mensen, met hun sores en verdriet en een luisterend oor bieden, zoals Jezus ons voordoet in zijn herderlijke zorg.

Mandje 6 noemde ik de liturgische of eucharistische mand: het week in week uit leven van het Brood uit de hemel, dat in liturgie en eucharistie (Avondmaal) gevierd wordt en werkelijkheid wordt.

Dit is te beschouwen als een voorproefje van waar alles uiteindelijk terecht zal komen. Ik noemde dat de 'eschatologische' mand, de mand van de voltooiing of voleinding, wanneer God zal zijn alles in allen. Het zijn 'vondsten' die ik u aanreikte als mogelijkheden en ik nodigde ieder uit om zelf nog na te gaan, welke 'brokken' hij/zij zelf nog kon vinden.

U kunt mijn preken overigens altijd nalezen op mijn website: www.dsceeshuisman.nl en dan klikken op weblog.

Het bezoeken van de gemeenteleden op zeer hoge leeftijd (90-95-jarigen), die nog zelfstandig wonen, heb ik zo ongeveer afgerond en ik kan binnenkort wel een begin maken met de 85-90-jarigen, maar de betrokkenen zullen daarover nog wel een bericht ontvangen. Het betreft hier een veel grotere groep, natuurlijk. Bij bijzondere omstandigheden kunt u natuurlijk altijd een beroep op mij (laten) doen en dat geldt voor iedereen vanaf 75 jaar.

Doopdienst

Op **zondag 20 augustus a.s.** zal de Heilige Doop bediend worden aan Maik Jarick Agterhuis (Klaproos 9),

geboren op 2 mei jl., zoon van Rolf en Dijanna Agterhuis.

Indien gewenst kunnen anderen nog daarbij aansluiten. Neem dan z.s.m. contact met mij op.

ds. Cees Huisman





IN MEMORIAM

Zij die ons voorgingen

Op vrijdag 23 juni is **Roelof Arend Rumph** overleden.

Roelof is 70 jaar geworden. De laatste jaren woonde hij in Reggersoord.

Roelof had geen gemakkelijk leven.

In 1977 is hij betrokken bij een ongeluk en Roelof is zwaar gewond.

Tot dan toe gaat het prima met hem. Hij heeft een verstandelijke beperking, maar thuis op de boerderij en later in Reestmond weet hij zich prima te redden.

Maar na dit ongeluk is Roelof een ander mens. Door medische inschattingfouten is zijn heup niet meer te redden en moet hij vanaf nu altijd in een aangepaste stoel, want gewoon zitten kan hij niet. Die stoel zal overal met hem meegaan, zelfs naar de flat van zijn zus Zwaantje in Leeuwarden.

Roelof is tot het overlijden van zijn moeder thuis blijven wonen.

Hij gaat daarna naar zijn zus Dinie en haar man Herman en hun kinderen Alfred, Harrie en Gert. Gert omschrijft zijn oom als de man van de 'zelfconversatie'. Als het tijd was voor een sigaretje ging Roelof naar buiten en stak, naast zijn sigaret, hele redevoeringen af tegen niemand in het bijzonder.

Met de drie opgroeiende jongens moest voor Roelof andere woonruimte worden gezocht. Hij is vaak verhuisd totdat hij gelukkig in Reggersoord terecht kwam en hier was en ging het goed.

De zussen Zwaantje en Dinie hebben heel wat afgereisd om hun broer op te zoeken. En ze hebben ook gezien dat Roelof het lang niet altijd gemakkelijk had en vaak eenzaam was. Daarom lazen we bij het afscheid op 23 juni in het kerkje van Kolderveen Openbaring 7, 17, over God die alle tranen zal afwissen.

Zijn familie, medebewoners en verzorgers: sterkte gewenst in dit gemis om Roelof!

Femke Groen

Hugo Hemmeler

* 5 juli 1955 † 24 juni 2017

Op zondagmorgen was Hugo meestal als één van de eersten bij de kerk. Bij de ingang stond hij dan zijn sigaretje te roken. Dat vertrouwde beeld verdween een aantal maanden geleden toen Hugo ernstig ziek bleek te zijn en opgenomen moest worden in het Hospice. Daar is hij op zaterdag 24 juni overleden.

Hoewel Hugo moeite had om contact te maken, bleek bij de afscheidsdienst op vrijdag 30 juni in de Grote- of Mariakerk, dat hij contact had met heel veel mensen en dat hij bij hen een warm plekje in hun hart had. Dat kwam zeker ook door de belangstelling, de liefde en zorg die Hugo voor andere mensen had.

Hoewel zijn leven niet altijd gemakkelijk geweest is, was Hugo een dankbaar mens die vond dat hij een goed leven had gehad. Over dat leven en wie hij voor hen is, verhaalden zijn familieleden, zijn begeleidster bij Fidens en een medebewoonster van de Rozenstraat. We lazen uit Psalm 23, de psalm die ik nog met Hugo gelezen had in het Hospice. Door zijn nichtje werd het Ave Maria gezongen want dat lied was voor Hugo, die van huis uit katholiek was, van grote betekenis. Na de dienst zijn we naar de begraafplaats aan de Zomerdijk gegaan om daar het lichaam van Hugo toe te vertrouwen aan de aarde maar Hugo zelf mochten we in handen geven van God, zijn Begeleider voor Eeuwig.

We wensen allen die om hem rouwen, in het bijzonder zijn familie, vrienden, medebewoners en begeleiders van de Rozenstraat, Gods nabijheid en troost toe.



ds. S. Sijtsema



Advertentiepagina 2



ds. F. Groen
ds. K. Stroop

BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel

Startzondag 10 september



Thema van de startzondag is 'Kerkproeverij'.

Om misverstanden te voorkomen: de oorspronkelijke 'kerkproeverij' is ontstaan uit een beweging om buiten- of randkerkelijke burens of kennissen mee te nemen naar de kerk om ze te laten 'proeven' wat er zoal gebeurt en ook wat er is veranderd. In Het Erfdeel steken we anders in: we gaan samen, letterlijk, samen proeven. Als het lukt zijn er vluchtelingen te gast en gaan we met hen na de viering een pubquiz doen of zingen met de musical Paulus, samen eten met gerechten uit hun keukens. Daarom alvast deze oproep: wie wil er een (maaltijd)salade of soep maken voor ongeveer tien personen? Opgave bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

Vergeet niet om je op te geven voor

ontbijt, gezamenlijke lunch vóór maandag 4 september bij Femke (mail en tel.nr. zie eerder genoemd).

Wijkgids

De wijkgids gaat er dit jaar anders uitzien dan andere jaren. Een groot deel van de gids is alleen voor mensen die nieuw zijn interessant. En veel berichtgeving is dubbelop.

Op de website van Het Erfdeel: www.heterfdeel.nl is alles te vinden wat ook in de wijkgids staat.

De wijkgids zal dit jaar bestaan uit wijkindeling en de adressen, telefoonnummers en mailadressen van de coördinatoren en het bestuur van Het Erfdeel. De vormings- en toerustingactiviteiten komen in een extra bijlage van Gaandeweg en degenen die het infoblad ontvangen krijgen dit digitaal. Voor nieuwgekomenen en mensen die geen gebruik maken van internet blijft de mogelijkheid om alles op papier te krijgen. Telefonisch aan te vragen bij Femke: 256322.

Het Verzetje

Tussen alle groepen en partijen mag de kerk er uitspringen als een gemeenschap waar het geen afbreuk aan de verbondenheid hoeft te doen, als ieder vrijuit zichzelf blijft.

Een ideologie eist saamhorigheid; samen zich afzetten tegen de ander. Maar de gemeenschap der heiligen is een gemeenschap van individualisten.

Okke Jager

Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen



GEMEENTENIEUWS

Collecte Zomerzending: 13 augustus Versterk geloven in Egypte

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en over het geloof. Die kennis helpt hen om steviger in hun schoenen te staan.

De bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is dan ook een groot succes. Het Bijbelgenootschap organiseert de quiz al jaren via zondagsscholen. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend



**kerk
in actie**

kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee aan de quiz. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. Achtduizend kinderen wonnen en ontvingen als beloning een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament.

Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo'n competitie houden. Nu zullen zo'n honderdvijftigduizend kinderen het Bijbelboek Matteüs bestuderen. Twaalfduizend prijswinnaars ontvangen opnieuw een Nieuw Testament. De collecte-opbrengst is bestemd voor het Egyptisch Bijbelgenootschap en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Geef ook, zodat meer kinderen op een speelse manier over de Bijbel leren.



Advertentiepagina 3



Bedankt!

Graag willen wij u namens Stichting IFUNI hartelijk danken voor uw bijdrage in 2017. Op 10 en 17 juni ontvingen wij van u resp. € 413,22 en € 184,74, totaal € 597,99. Een prachtig bedrag!

Dit geld hebben wij bestemd voor het poppenatelier in Gisenyi: deze vrouwencoöperatie bestaat al bijna 30 jaar en de vrouwen die daar werken worden ouder. Zij zijn nu bezig jonge vrouwen op te leiden die het werk later van hen kunnen overnemen. Daarnaast sparen zij voor de bouw van een huis als pensioenvoorziening. Met deze bijdrage helpt u Stichting IFUNI haar werk in Rwanda te doen.

Op de website www.stichtingifuni.nl, met name in de nieuwsbrieven, vertellen wij u hoe het met de verschillende projecten gaat. De eerstvolgende komt in augustus uit. Dan meer over dit project.

Nogmaals onze hartelijke dank namens Stichting IFUNI!

*Nelleke van Schaardenburgh-Luijendijk,
secretaris/penningmeester*

Zomerexpositie in de Grote- of Mariakerk

Opnieuw wordt deze zomer een bijzondere expositie gehouden in de Grote- of Mariakerk.

Vijf van de zes leden van 'Stuifmeel' -een collectief van kunstenaars uit Meppel en omstreken- werken hieraan mee. De leden van 'Stuifmeel' werken in wisselende samenstellingen onder het motto 'waai met de wind vederlicht penseel'. Ze laten zich door elkaar inspireren. Deze expositie wordt ingevuld door Manja Cornelissen, Dineke Kraaijeveld, Anne Mercker, Liselot Ribbens en Ria Westerhuis.

De expositie van dit jaar heeft als titel 'Het is nooit stil'. Overall is drukte, rumoer en soms zelfs chaos om ons heen. Nergens en nooit is het helemaal stil. In hun werken verbeelden de kunstenaars op diverse manieren de chaos en herrie die ons omringen. Met schilderijen en gedichten tonen zij ons hoe zij de hectiek in de maatschappij ervaren.

Maar in de kerk is ook een plek waar mensen zich kunnen terugtrekken om even te ontsnappen aan de waan van de dag: het stiltecentrum. Met de werken die daar hangen proberen de kunstenaars het stiltegevoel bij de toeschouwer op te roepen. Een aantal werken is speciaal voor deze expositie gemaakt. Iedere donderdag zal één van de kunstenaars aanwezig zijn om een en ander te kunnen toelichten.

Deze expositie is tijdens alle Donderdag Meppel Dagen te bezichtigen tussen 10.00 en 15.00 uur en is gratis toegankelijk.

Meppel City Run

Op 17 september wordt de Meppel City Run gehouden. Ds. Siebe Sijtsma zal namens Stichting Congo aan deze loop deelnemen.

Wij nodigen u van harte uit om de deelname van ds. Sijtsma te sponsoren. De afstand bedraagt 8 mijl.

Wij zouden het enorm waarderen als u bijvoorbeeld een euro per mijl zou willen doneren maar ieder ander bedrag is uiteraard ook van harte welkom. De zondagen vanaf half augustus liggen er intekenlijsten in de kerk die u na de dienst kunt invullen. U mag uw donatie ook doorgeven via bert@stichtingcongo.com of telefonisch: 260377. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer: NL03RABO0115059849 van Stichting Congo onder vermelding van: *donatie MCR*. Dat mag uiteraard ook



nu al. Wij wensen ds. Siebe Sijtsma succes bij de trainingen voor de Meppel City Run en wij hopen dat u via zijn deelname Stichting Congo een handje wilt helpen.

Namens de Congolese bevolking hartelijk dank voor uw bijdrage.

Stichting Congo



Lieve vrienden,

Dankbaar en ontroerd zijn we door jullie massale aanwezigheid, de bloemenzee en de overweldigende hoeveelheid prachtige kaarten, na het overlijden en bij het afscheid nemen van mijn lieve man en onze geweldige vader en opa

Rinze de Vries

Dit alles heeft ons veel kracht en steun gegeven. Iedereen heel hartelijk dank.

*Jikke de Vries-v.d. Zee
Kinderen en kleinkinderen*



Advertentiepagina 4

OPBRENGST COLLECTEN EN GIFTEN

Het Erfdeel

02-07	
Noodfonds	€ 86,27
Eigen gemeente	€ 70,26
Jeugdwerk	€ 97,55

09-07

Solidaridad	€ 74,95
Eigen gemeente	€ 47,90
St. Futuro	€ 62,45

Diversen

Kindernevendienst 02-07 en 09-07

St. Futuro	€ 22,80
Totaal	€ 462,18

Het Erfdeel

16-07

Diaconie (diaconaal werk)	€ 51,31
Eigen gemeente	€ 51,55
Onderhoud gebouwen	€ 50,15

23-07

St. Exodus	€ 97,30
Eigen gemeente	€ 63,73
Samen Solidair	€ 95,30
Totaal	€ 409,34

Grote Kerk

02-07

Noodfonds	€ 171,90
Eigen gemeente	€ 163,94
Jeugdwerk	€ 160,20

09-07

Solidaridad	€ 156,89
Eigen gemeente	€ 144,27
St. Futuro	€ 144,91

16-07

Diaconie	€ 188,63
Eigen gemeente	€ 191,37
Gebouwen	€ 158,95

Ontvangen giften op het Kerkelijk Bureau

Bloemengroet:

Juli

via Roely Kip van NN	€ 5,00
----------------------	--------

OVERIGE BERICHTEN

Synagoge toch geen Gereformeerde Kerk (deel 2)

Hoe het allemaal ging.

Ds. Vellenga schreef in het 'Kerksbladje' van 13 januari 1951 een helder artikel over het vervolg van de zaak: "Sinds maart van het vorig jaar (1950) - de maand van de veelbesproken gemeentevergadering in Zaal Slot - zaten wij met de synagoge-kwestie. (...) De kerkeraad had opdracht gegeven het gebouw aan de Touwstraat aan te kopen mét de belendende percelen. Tevoren hadden we ons reeds in het bezit gesteld van de huizen die tegen de achterkant van de synagoge aangebouwd zijn. De Commissie van Beheer organiseerde een rondgang door de gemeente om geld in te zamelen ter financiering van deze aankopen. Ongeveer fl. 8.000 werd in een noodfonds gestort, het resultaat van deze rondgang. Maar meer is er over deze synagoge niet te melden. De officiële machtiging van het Rabbinaat, die nodig was om de verkoop rechtsgeldig te maken, bleef maar uit. (...) "Het stond er dus tot eind 1950 zó voor dat we nog steeds géén synagoge aangekocht hadden, ook al beschouwden wij het gebouw aan de Touwstraat reeds als ons eigendom. De zaak is lange tijd slepende gebleven. Om precies te zijn, sleept de zaak thans (januari 1951) nóg. De koopacte is nog niet verleden, maar dat is nú slechts een kwestie van dagen; de machtiging, boven vermeld, is namelijk binnengekomen! De acte is opgemaakt! Er hoeven alleen nog een paar handtekeningen geplaatst en de zaak is gezond. Maar de 'mist', die de synagoge bijna aan ons oog onttrok, is thans opgetrokken. (...) Er zijn (in de kerkenraad) veel woorden gezegd (...) en thans kan een concreet plan aan de gemeente voorgelegd worden."

'Wat we níet doen...'

"Laat ik eerst mogen zeggen wat de kerkeraad níet van plan is.

1. Wij gaan níet proberen de syna-

goge weer aan de man te brengen, hetzij met verlies, hetzij met een zoe-te winst. De kerk is geen handelaar-ster in oude gebouwen, al hebben we er thans aardig wat.

2. Evenmín zijn we van plan de syna-goge, zoals die thans is, gereed te maken voor kerkelijk gebruik. Sinds maart 1950 is daar al veel over ge-zegd. Over de nauwe straat, waar-aan de synagoge ligt, is gesproken. Over de hoge kosten, die niet opwo-gen tegen het nuttig effect aan zit-plaatsen, is het nodige gezegd. De geraadpleegde architect had bere-kend dat er 335 zitplaatsen in de sy-nagoge gemaakt konden worden. Daar zouden wij voor het ógenblik wel mee geholpen zijn, maar voor de tóekomst toch níet. En terecht is opgemerkt, dat men bij verbou-wingsplannen ook met de toekomst moet rekenen. Anders moet binnen afzienbare tijd weer afgebroken worden wat thans voor duur geld opgebouwd is".

'Wat we wél doen...'



De synagoge (die overigens in 1960 werd afgebroken).

"Uit deze twee afwegingen is een derde plan voortgekomen ('Voorstel C'), namelijk de bouw van een kerk met het front aan de Noteboom-straat tegenover de Soembastraat. Zoals bekend is de Kerk thans eige-

Advertentiepagina 5

nares van plm. 1.000 m² grond, gelegen tussen de Touwstraat en de Noteboomstraat. Dit maakt het mogelijk een kerk te bouwen met de achterzijde aan de Touwstraat en met de voorgevel aan de veel bredere en toch rustige Noteboomstraat. De synagogeruimte wordt dan - volgens dit plan - het achter-schip van de toekomstige nieuwe kerk. Het oppervlak van deze kerk wordt dan ook veel groter. Wij krijgen dan een gebouw met plm. 600 zitplaatsen, terwijl de bouwkosten naar verhouding lager worden. (...)

Voor de nieuwe kerkbouw op de Haveltermaden straks aan de Ceintuurbaan (bedoeld werden hier de plannen voor de latere Nieuwe Kerk aan de Thorbeckelaan) staat deze kerk zeer gunstig en tóch niet in een uit-hoek van de stad."

Ds. Y.K. Vellenga (1896-1986) legde het allemaal even uit.

"Natuurlijk is het niet mogelijk dit (synagoge-) plan terstond uit te voeren. Daarvoor moeten eerst de woningen, die onder slopershamer zullen vallen, ontruimd zijn. (...) Het zal wel enige tijd vergen eer de muren kunnen vallen. Dat komt ons als gemeente ook heel goed uit. Wie waagt het immers om vrijwel zonder bouwkapitaal een nieuwe kerk te bouwen? Een uitgave van ruim een ton! (...) Dit plan ligt (echter) binnen de grenzen van het mogelijke. Natuurlijk is het helemaal niet erg als een kerk schulden heeft. We mogen best wat voor ons nageslacht over laten, dan leren die ook offeren."

"(...) Op de eerstkomende gemeentevergadering, in februari of maart, wil de kerkeraad graag met de gemeenteleden over dit plan spreken en overleggen op welke wijze we het best een flink bouwkapitaal bijeen kunnen brengen. Aan de architect, B.W. Plooy van Amersfoort, die ons reeds vaker van advies gediend heeft en die onder de kerkarchitecten zich een goede naam verworven heeft, wordt gevraagd voor die vergadering een schets gereed te maken van de te bouwen kerk. (...)"

"De kerkeraad stelt zich voor over

twee jaar met de bouw te beginnen. Deze twee jaar zijn zeker nodig, én voor de voorbereidingen, vergunningen, ontruiming, ontwerpen, toewijzingen van materiaal, enz. enz., én voor onze kerksparactie. In de tussentijd staat de synagoge niet leeg; vermoedelijk is er, na een kleine reparatie, een mogelijkheid tot rendabele exploitatie, door een tijdelijke verhuring van het pand'. (...) Ik hoop ten zeerste, dat dit plan voor heel de gemeente aanvaardbaar is en dat elke discussie daarover gedragen wordt door het besef dat de kerkeraad in deze het goede voor de Kerk nastreeft."

In februari 1951 werd afgesproken eens per maand een collecte voor de tweede kerk te houden en hiervoor zes of acht collectanten te benoemen uit jonge belijdende leden.

(wordt vervolgd)

Bron:

www.gereformeerdekerken.info



Martin Mans Formatie treedt op in Brug-Es Kerk Dwingeloo

Op dinsdag 29 augustus komen de mannen van de Martin Mans Formatie naar het brinkdorp. Een prachtig zomerconcert, waaraan ook organist Ronald Knol uit Dwingeloo meewerkt.

The Martin Mans Formation is een uit 21 mannen bestaand koor van goed getrainde zangers onder bezielende leiding van Martin Mans. Het koor bestaat sinds eind 2006. Deze formatie heeft inmiddels een aantal cd's uitgebracht en er zijn vele concerten in binnen- en buitenland gegeven. Landelijke bekendheid kreeg TMMF door de tv-optredens bij de EO van 'Nederland Zingt'.

Voor meer informatie zie de website: www.themartinmansformation.nl.

Organist Ronald Knol is in de wijde regio bekend als organist met een groot improvisatietalent. Zijn medewerking aan concerten, zang-, rouw- en trouwdiensten wordt hierdoor altijd erg gewaardeerd.

Meer informatie op de website: www.ronaldknol.nl.

Martin en Ronald zullen ook improviseren op piano en orgel.

Het concert op 29 augustus begint om 20.00 uur. Kaarten kunt u kopen tijdens de zomerzangavonden (dinsdag 15 en 22 augustus van 20.00-22.00 uur) in de Brug-Es Kerk en aan de kerkzaal op de avond van het concert. Entree € 12,00 inclusief koffie of thee en iets lekkers!



Vrijwillig leven als een vluchteling

Noodhulporganisatie ZOA organiseert op 23 september het evenement 'Acht uur Op de Vlucht'. Deelnemers leven acht uur lang als vluchteling en ervaren zo direct wat een vluchteling meemaakt. ZOA organiseert dit evenement om bewustwording te creëren en fondsen te werven voor vluchtelingen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Het evenement vindt plaats in Apeldoorn.

'Acht uur op de vlucht' is een zo realistisch mogelijke weergave van wat vluchtelingen ervaren. Het is een uitdaging voor de deelnemers, maar bovenal een wake-up call, want voor 65 miljoen vluchtelingen wereldwijd is dit de harde dagelijkse werkelijkheid.

Leonieke Dekker van ZOA vertelt: "Op de Vlucht is een zo realistisch mogelijke vluchtveraring. We kunnen de echte vluchtveraring inclusief verdriet en verlies nooit volledig nabootsen en dat zouden we ook niet

Advertentiepagina 6

willen. Maar we proberen wel om bepaalde situaties en gevoelens zo echt mogelijk na te bootsen. Het is een spannende ervaring die de deelnemers nog lang bij zal blijven."

ZOA werkt al bijna 45 jaar in meer dan 19 verschillende soorten landen. Vanuit deze jarenlange expertise weet ZOA hoe de echte realiteit vaak is en kunnen deze vaak moeilijke of heftige situaties worden nagespeeld.

Leven als vluchteling

Na afloop van 'Op de Vlucht' editie 2015 vertelden deelnemers dat ze veel geleerd hadden over vluchtelingen. Oud-deelnemer Matthijs vertelde over zijn ervaring: *"Tijdens 'Op de Vlucht' besepte ik pas echt hoe makkelijk wij omgaan met onze welvaart en vrijheid. Al met al was dit een ervaring die mijn kijk op vluchtelingen geheel heeft veranderd. Ik ben vooral dankbaar voor mijn douche, warme bed en veiligheidsgevoel, iets wat voor miljoenen vluchtelingen helaas niet vanzelfsprekend is."*

Aanmelden

'Op de Vlucht' vindt plaats op 23 september in Apeldoorn. De precieze locatie wordt nog niet bekend gemaakt. Aanmelden kan vanaf 16 jaar op www.opdevlucht.nl. Door mee te doen laten deelnemers zich sponsoren voor minimaal 25 euro. De opbrengst gaat naar vluchtelingen in onder andere Afghanistan, Irak en Zuid-Soedan.

Langs de zijlijn

Wilma en Lucy zijn in deze column van Christine van Reeuwijk (creeuwijk1969@kpnmail.nl) met elkaar in gesprek over de startdag van de kerk. 'We moeten ook aan de mensen dichtbij blijven denken.'

Eyeopener

Het was een drukte van jewelste op het kerkplein. Overal stonden kramen, statafels en zitjes met parasols waar jong en oud elkaar ontmoette

om de start van het nieuwe kerkelijk seizoen te vieren. De zon liet zich van zijn beste kant zien. Een jongen van een jaar of vier speelde met zijn vlieger, zijn opa sloeg hem glimlachend gade.

Traditiegetrouw zouden ze de dag afsluiten door met alle aanwezige gemeenteleden zelfgebakken wafels te eten.

En er werd ook volop meegedaan aan allerlei geldinzamelingsacties voor seksuele voorlichting en onderwijs voor straatmeisjes in Ghana. Zo stond er in grote letters op een bord boven een kraam waar je tegen betaling de doopnamen van de predikanten kon raden 'Stop tienerzwangerschappen'.



'Geweldig hè, zo'n hoge opkomst, we hebben zelfs nog wat extra bakmeel ingeslagen,' zei Wilma tegen Lucy die bij haar kraam een aantal namen invulde.

'Hmm,' zei Lucy.

Wilma vroeg: *'Niet?'*

'Nou, uh, ach, laat ook maar,' antwoordde Lucy.

'Ja maar ik proef een maar,' zei Wilma. Lucy wuifde het opnieuw weg. Als ze één gemeentelid om haar inzet waardeerde dan Wilma. Ze voelde haarscherp aan dat zij ook nu de kartrekker was en soms ook genoeg moest incasseren. Het laatste wat ze wilde, was de sfeer verpesten, maar Wilma vroeg door.

Lucy aarzde nog heel even, maar zei weldra: *'Mijn moeder woont alweer jaren in een mantelzorghuis in onze tuin. Ze gaat zienderogen achteruit, maar blijft betrokken bij de*

kerk. Ik mocht beslist niet vergeten om jullie namens haar een gift te geven, ze is vroeger juf geweest en steunt de meisjes daar ver weg van harte. Maar dat volle kerkplein daarnet met al die lachende mensen, het voelde even alsof de zon te veel pijn aan mijn ogen deed. Als je een actie organiseert, moet je tegenwoordig ook steeds meer moeite doen om mensen warm te krijgen, maar vaak doen ze dan uiteindelijk toch wel mee. Mits je maar zegt dat je er zus of zo laat moet zijn en het qua tijd te overzien is en er vooral ook iets tegenover staat: gezelligheid, eten en drinken, en een zichtbaar substantieel resultaat, maar de meeste mensen komen helaas niet zomaar meer uit zichzelf in beweging om bijvoorbeeld iemand te bezoeken. Terwijl op het juiste moment een beetje aandacht geven zoveel verschil kan maken voor gemeenteleden die net als mijn moeder aan huis gebonden zijn.'

Wilma viel stil en wenkte haar man, hij verving haar wel even in de kraam.

Zo kon ze er eens rustig met Lucy over doorpraten, als ze dat nu meteen niet deed, dan wist je het wel. Terwijl haar man geld voor het raadspel inde, glipte Wilma met Lucy de pastorietaal in. Ze plukte al praten de een prachtig boeket en zei: *'Ik zou morgen na de kerkdienst graag naar je moeder toegaan. Dan kunnen we meteen even over ons project in Ghana praten.'*

Lucy zei: *'Wat vind ik dat fijn.'*

Wilma stopte de bloemen gauw in haar handen en zei: *'Hier, voor jou.'* Lucy vroeg: *'Voor mij?'* *'Ja,'* zei Wilma. *'Omdat jij er altijd maar tussenin zit én omdat je een eyeopener bent: we moeten aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen inderdaad ook aan de mensen dichtbij blijven denken.'*

Christine van Reeuwijk

Bron: Red@ctieService

JEUGD en JONGERENWERK

Zoekplaatje: waar is Monkie de aap?



Sterrenhemel

In de nacht languit liggen in het gras. Handen onder het hoofd. Omgeven door een aureool van vocht en diepe stilte blijkt het donker vol licht. Een vallende ster als een knipoog van de Eeuwige. Als levenselixer fonkelen sterren aan de hemel. Verlichte woorden, gesproken tot de door de nacht overvallen mens. Lichtende vuren die de kou en eenzaamheid verdrijven.

Het licht aan de hemel nodigt de in de duisternis mijmerende pelgrim uit te gaan stralen. In de ruimte te gaan staan en te fonkelen. Ieder mens wordt zijn sterallures gegund. Een diva te worden te midden van andere sterren. De nacht verdrijven door de ziel te laten sprankelen. Lichtjaren aan energie doen ogen twinkelen. Zelfvertrouwen groeit. Een rijzende ster verleidt anderen ook het bestaan luister bij te zetten. De zwarte gaten in het leven te verlaten. Draden van zilver en goud te spannen. Een sterrenbeeld van liefde te vormen. Groots en uitnodigend. Een koninklijk gebaar van hoop. Spiraal van geloof in het leven. Een stelsel van diamanten dat het verdriet verdrijft.

Wanneer we elkaar om beurten laten uitblinken, ontstaat de hemel op aarde. Sterren stralen dan niet alleen maar aan het firmament. Ze liggen zich te verwonderen in het gras.

Uit: Open boek, Jeroen Jeroense en Carel van Gestel

PRIKBORD

Gezocht: fietsmaatje op een duo-fiets

Dhr. J. de Roo is in het bezit van een duo-fiets. Door een herseninfarct heeft dhr. De Roo moeite met spreken, maar kan u goed begrijpen. Fietsen op de duo-fiets, daar kan hij erg van genieten.

Nu is zijn vrouw op zoek naar een fietsmaatje op de duo-fiets, zodat dhr. De Roo kan genieten van het buiten zijn en gezelschap.

Lijkt u dit wel iets om samen met hem te doen?

Neem dan contact op met mevr. De Roo, tel. 0522 256534.



ALGEMENE INFORMATIE

I.v.m. met privacy worden er geen namen en adressen vermeld in deze Colofon. Wij vragen u hier begrip voor.

In het gepubliceerde kerkblad Gaandeweg, kunt u onder Algemene Informatie alle adressen en telefoonnummers vinden die u zoekt.

De eindredactie

Agenda vanaf 11 augustus 2017



- za 12 augustus **Weeksluiting in Irene om 19.00 uur.** Voorganger: ds. W.P. Sarolea.
- za 12 augustus **Weeksluiting in de Oeverlanden om 19.00 uur.** Voorganger: ds. R. Meijer.
- do 17 augustus **Kerkelijk Bureau open van 9.30-11.30 uur.**
- do 17 augustus **Zomerexpositie 'Het is nooit stil'** in de Grote- of Mariakerk van 10.00-15.00 uur.
Entree: gratis. Zie pag. 11.
- do 17 augustus **Marktorgelconcert in de Grote- of Mariakerk.** Organist: Jos Maters. Aanvang: 10.00 uur.
Entree: vrij.
- do 17 augustus **Middagpauzedienst in de Grote- of Mariakerk om 13.00 uur.** Zangdienst o.l.v. Hendrik (orgel) en Els Snel (piano), ± 30 minuten. Een moment van bezinning in het feestelijke Meppel. Na de dienst kunt u een kopje koffie/thee met ons drinken en is er gelegenheid voor een praatje. U bent van harte welkom!
- za 19 augustus **Weeksluiting en Avondmaalsviering in Reestoord om 19.00 uur.** Voorganger: ds. S. Sijtsema.
- do 24 augustus **Kerkelijk Bureau gesloten.**
- do 24 augustus **Zomerexpositie 'Het is nooit stil'** in de Grote- of Mariakerk van 10.00-15.00 uur.
Entree: gratis. Zie pag. 11.
- do 24 augustus **Marktorgelconcert in de Grote- of Mariakerk.** Organist: Mannes Hofsink.
Aanvang: 10.00 uur. Entree: vrij.
- do 24 augustus **Opname videoclip voor de tune van de kinderkerk.** Meld je (kinderen) aan bij Siebe Sijtsema; zie pag. 5.
- do 24 augustus **Middagpauzedienst in de Grote- of Mariakerk om 13.00 uur, (± 30 minuten).** Voorganger: dhr. H. van Dam, Vrije Evangelische Kerk; solist: Meine Lokken, organist: Menno Akse. Een moment van bezinning in het feestelijke Meppel. Na de dienst kunt u een kopje koffie/thee met ons drinken en is er gelegenheid voor een praatje. U bent van harte welkom!
- di 29 augustus **Zomerconcert door de Martin Mans Formatie m.m.v. organist Ronald Knol in de Brug-Es Kerk in Dwingeloo.** Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 12,00 incl. koffie/thee en iets lekkers. Zie pag. 15.

