



November:

'De maand van gedachtenis, reflectie en acceptatie'

Jaren geleden was ik op de heenreis van mijn leven. Ik zat vol plannen en dromen, vol met energie en verwachtingen. Mijn heenreis kende toen een groot aantal gelukkige momenten waarin veel dromen en verwachtingen werden vervuld, helaas zijn ook veel van die verwachtingen en dromen niet uitgekomen.

Mijn leven voelde toen en nu soms als de terugreis... met pech onderweg, het leven van anderen ging door terwijl dat van mij vaak onverwachts stilstond.

Ik was moe, leeg en teleurgesteld en twijfelde over alles en iedereen en dus ook over God.

Ik zocht dikwijls de stilte van de natuur, vaak kon je mij ontdekken aan de kant van het water, dat maakte voor mij het leven de moeite waard, wij kunnen/mogen de natuur zien als een stille getuige van het goede dat God zomaar aan ons schenkt.

Op zo'n moment -genietend van onze prachtige schepping- beken ik mijn twijfel en ongeloof. Door anderen een 'sterke' vrouw genoemd nu een vrouw... met een ongelooflijk aantal levensvragen. Ik kon toveren met mijn handen, schilderen, boetseren, fotograferen. Ik was een blijmoedige dromer die elke dag met de verwondering van een kind naar de hemel kon staren. Maar hoe blij je dan in de storm overeind, wat doe je om de tijd te nemen voor je eigen bron als alles gaat schuiven?

Verbondenheid zoeken wellicht... Iedereen voelt in zichzelf een diep verlangen naar verbondenheid toch??

Dat kan zich uiten op allerlei manieren, wij willen graag vastgehouden worden, willen bij iemand horen. Ons hart heeft een ander hart nodig.

Helaas zien wij overal om ons heen mensen die eenzaam zijn, in onze westerse wereld lijden mensen misschien wel het meest onder eenzaamheid, pijn bij afwezigheid en verlies. Ons leven zit vol verlies, wij verliezen onze familie, vrienden, wij verliezen onze dromen en zoveel waarop wij gehoopt hadden.

Maar -hoe moeilijk het ook is- het gaat erom... hoe beleef je de terugreis wanneer je leven niet verloopt zoals je graag gewild en gehoopt had. Op dat moment kun je ook achterom kijken en ontdek je een spoor stap voor stap door jou gemaakt... toen kon ik niet anders dan verbaasd zijn.

In plaats van 'pech onderweg' kan je het ook ervaren als een niet bewegwijzerde tocht met onverwachte hindernissen.

Soms kent je bestaan geen grenzen, overstijgt het tijd en plaats. Tijd maken verzoent je met God en met de ander.

*Hoe gekortwiekt ook en gevangen
op de vleugels van het verlangen.*

*Vertel ik het aan de wolken
waar mijn verhalen vertolken
van al het ongemak en gemis.*

Maar nu:

Hoe glansrijk mijn leven geworden is.

Gerda Otter-Gijsen





Kerkdiensten zondag 5 november

10.00 uur: Oude Kerk
Gedachtenisdienst van de overledenen / m.m.v. de Cantorij

Jongeren Aan Zet in Nijeveen



Na de ochtenddienst is er koffiedrinken

Voorgangers:
ds. Siebe Sijtsema
ds. Cees Huisman
ds. Wiert Sarolea

Ouderling van dienst:
Leo Tadema

Organist:
Nico Kunnekes

Koster:
Jan Rigtterink, tel. 262010

10.00 uur: Het Erfdeel
Gedachtenisdienst

Jongeren Aan Zet in Nijeveen

Voorgangers:
ds. Femke Groen
ds. Kees Stroop

Eerste ouderling:
Roelie Schuuring

Voorgaand gemeentelid:
Klazien Tempelaar

Organist:
H + G van Werven



Deze zondag: Gedachteniszondag

In deze viering staat het gedenken centraal van hen die het afgelopen jaar zijn gestorven (zie voor meer informatie onder de wijkberichten). In deze viering werkt het Oecumenisch koor mee o.l.v. Gerrit en Hanneke van Werven. Het koor zingt o.a. de lezing van deze zondag: Psalm 121.



Collecten

1^e: Najaarszendingsweek (China, KiA), zie pag. 15.
2^e: Eigen gemeente
3^e: St. De Schuilplaats, zie pag. 15.

Collecte kindernevendienst
Make-A-Wish



14.00 uur: Het Erfdeel
Sfeerviering in de kerkzaal van Het Erf.
Thema van de viering is: *Herfst*.
En: *Kikker is bang*.

Voorganger:
ds. Kees Stroop

Ouderling:
Maarten Tempelaar

Organist:
Gert Kiewiet

Collecte: *Kinderen in de knel*



Verpleeghuizen

Zaterdag 4 november
19.00 uur: Irene
Voorganger: ds. R. Meijer

19.00 uur: Oeverlanden
Voorganger: mevr. D.H. v.d. Haak

Zondag 5 november
10.30 uur: Reggersoord
Voorganger: Niet bekend

Leesrooster NBG



vr	3 nov.	Matteüs 21:33-44
za	4 nov.	Matteüs 21:45-22:14
zo	5 nov.	Psalm 38
ma	6 nov.	Matteüs 22:15-22
di	7 nov.	Matteüs 22:23-33
wo	8 nov.	Matteüs 22:34-46
do	9 nov.	Matteüs 23:1-12
vr	10 nov.	Matteüs 23:13-26
za	11 nov.	Matteüs 23:27-39
zo	12 nov.	Jesaja 48:1-11
ma	13 nov.	Jesaja 48:12-22
di	14 nov.	Jesaja 49:1-13
wo	15 nov.	Jesaja 49:14-26
do	16 nov.	Psalm 88
vr	17 nov.	Matteüs 24:1-14



Oppasdienst en kindernevendienst Grote- of Mariakerk en Oude Kerk

Tijdens de morgendienst in de Grote- of Mariakerk of de Oude Kerk is er oppasdienst in Trias. Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool.

Oppasdienst en kindernevendienst Het Erfdeel

Elke zondag tijdens de viering is er oppas. De ruimte hiervoor is vlakbij de kerkzaal. Als het mogelijk is wordt er een beginritueel gedaan met een lied en een kaarsje.



Kerkdiensten zondag 12 november

10.00 uur: Grote- of Mariakerk



Na de ochtenddienst is er koffiedrinken

Voorganger:

ds. Cees Huisman

Ouderling van dienst:

Jolanda Schipper

Organist:

Mannes Hofsink

Koster:

Jan van der Veen, tel. 254082

10.00 uur: Het Erfdeel

Namasté

Voorganger:

ds. Femke Groen

Eerste ouderlingen:

Maarten Tempelaar

Marian van Kessel

Voorgaand gemeentelid:

Jan Wieringa

Organist:

Hans van Sas



Deze zondag:

1 Tessalonicenzen 4:13-18

Een brief die hoop geeft

De mensen in Tessalonica hebben gehoord over Jezus. Ze geloven dat hij de Zoon van God is. Maar wat betekent dat precies? De apostel Paulus schrijft hun een brief waarin hij dingen uitlegt. De brieflezing biedt meer aanknopingspunten dan Matteüs 24:15-28 over de verwoestende gruwel en mensen die moeten vluchten. Vandaar deze keuze.



Collecten

1^e: Binnenlands Diaconaat, zie pag. 15.

2^e: Eigen gemeente

3^e: Samen Solidair

Collecte kindernevendienst en

Namasté: Make-A-Wish



9.30 uur: Dingstede

Kom-in-Zondag



Voorganger:

ds. Siebe Sijtsema

Ouderling van dienst:

Bert Brand

Collecte

Foppe Fonds

Zondag 12 november is er weer de Kom-in-Zondag in Dingstede. Het thema is 'Kom in beweging'. Er zijn bijzondere gasten en het wordt weer een viering vol... *(lees meer bij: Berichten ds. Siebe Sijtsema Info Algemeen, zie pag. 6).*

Verpleeghuizen

Zaterdag 11 november

19.00 uur: Reestoord

Voorganger: ds. R. Meijer

Zondag 12 november

10.30 uur: Reggersoord

Voorganger: dhr. J. Smit

10.30 uur: Schiphorst

Voorganger: dhr. L.M. Karelse

Cantatedienst

In de dienst op 12 november in de Grote- of Mariakerk klinkt de Bachcantate: 'Schmücke dich, o liebe Seele', uitgevoerd door het professioneel vocaal ensemble *Consequens* en een projectorkest o.l.v. Mannes Hofsink. De zogenaamde koraalcantate is gebaseerd op enerzijds het gelijknamige avondmaallied (Lb 376) en de gelijkenis van het koninklijke avondmaal (Mat. 22: 1-14). Hoewel de toon in het Bijbelse verhaal ernstig is, is de cantate daarentegen onbezwaard feestelijk van karakter.

De voorganger is ds. Cees Huisman. De solodelen worden gezongen door Sinje Kiel, Ceciel van der Zee, Maarten Romkes en Hans de Wolf. Van harte 'uitgenodigd' deze cantatedienst mee te vieren.



Ds. Cees Huisman - voorganger
Vocaal ensemble *Consequens* en orkest o.l.v. Mannes Hofsink
Sinje Kiel en Ceciel van der Zee - sopraan
Hans Donkers - alt
Maarten Romkes - tenor
Hans de Wolf - bas

Stad en landen
Protestantse Wijkgemeente Meppel

Advertentiepagina 1

BERICHTEN Stad en Landen

Uit de kerkenraad

Op 19 oktober jl. is de kerkenraad in vergadering bijeen geweest. Na het lezen van enkele verzen uit Psalm 139 was het tijd voor een woord van welkom. Ditmaal speciaal voor de nieuwe ambtsdragers Gert de Groot, Johan Ebbers en Jouke Zoethout en voor Robert Bakker die na een periode van afwezigheid weer aanwezig kon zijn. Naast de behandeling van de gebruikelijke agendapunten zoals notulen, ingekomen stukken en actielijst hebben we dit keer uitvoerig stilgestaan bij een onderdeel uit het rapport *Toekomstvisie Pastoraat*. Dit rapport is geschreven door het ministerie van predikanten. Een van de onderdelen gaat over beroepskrachten. In vijf groepen hebben we stilgestaan bij de vraag: wat vinden wij dat de wezenlijke werkzaamheden/taken van een predikant zijn. (Mochten we op termijn met minder predikanten toe moeten voor welke taken is het dan alsnog essentieel dat deze door een predikant verricht worden). Zeker gelet op het emeritaat van ds. Cees Huisman in 2019 en onze zorgelijke financiële huishouding is het goed om tijdig na te denken over 'hoe dan verder'. Er wordt een samenvatting gemaakt van de uitkomst van deze groeps gesprekken. Op deze manier worden meerdere onderdelen uit het rapport behandeld. Een eindconclusie wordt besproken en t.z.t. wel of niet in samenhang met andere aspecten gedeeld met de leden van onze (wijk)gemeente.

Een voorstel van de commissie eredienst voor invoering van lectoren tijdens kerkdiensten is besproken en aangenomen. Hier zijn wel enige kwaliteitseisen aan verbonden. De Protestantse Kerk biedt hiervoor cursussen aan. De commissie eredienst gaat lectoren werven.

Voor maart 2018 staat op dezelfde datum een Kom-in-Zondag en een Cantate-dienst gepland. Omdat blijkt dat er toch diverse gemeentelieden zijn die beide diensten graag bij willen wonen is op voorstel van

KOM-IN-ZONDAG

Op zondag **12 november** is in C.S.G. Dingstede aan de Gerard Doustraat weer de *'Kom-in-Zondag'*. Iedereen is welkom in deze gezellige gezinsdienst.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en voor de jeugd is er limonade.

Om 10.00 uur begint de dienst, waarin ds. Siebe Sijtsema voorgaat.

Het thema van de dienst is:



'Kom in beweging'

Ook in deze viering zal de muziek weer bijzonder zijn. Zo hebben we o.a. muzikale medewerking van een jeugdcombo en een dubbelkwartet uit onze eigen gemeente.

We hebben tijdens deze dienst weer een digitaal voorbedenboek: als je door wilt geven wie of wat in de voorbeden genoemd moet worden, kun je dat via WhatsApp doen. Neem dus je mobiele telefoon mee!

Tijdens de dienst is er oppas voor de allerkleinsten. Na de dienst is er koffie, cake en limonade. In de gymzalen kan deze zondag op een heel speciale manier gesport worden. Neem dus je gymschoenen mee! Voor hen die niet willen sporten, hebben we een ander programma dat ook iets met bewegen te maken heeft. Wie daar niet aan mee wil doen, is natuurlijk ook welkom om gewoon gezellig na te blijven praten.

We sluiten de dag af met een gezellig hapje en drankje. We doen daarom een oproep aan iedereen die na de koffie nog even wil blijven:

Neem iets lekkers mee dat je bij een glaasje kunt gebruiken, zoals gevulde eieren, zalmrolletjes, gehaktballetjes, hartige taart e.d.

De commissie zorgt voor de drankjes. Zo willen we deze zondag afsluiten.

Natuurlijk wordt het weer een heel geslaagde dag!

Wij rekenen op u en begroeten u allen graag op zondag 12 november.

de Kom-in-Zondagcommissie

de commissie eredienst de Kom-in-Zondag verplaatst naar een zondag in april.

Vanuit het ouderenvoorstel zijn half oktober twee bijeenkomsten georganiseerd die overdag plaatsvonden. Totaal hebben hier 57 gemeentelieden aan deelgenomen. Er wordt met een goed gevoel op teruggekeken. Voor herhaling vatbaar.

Bij de behandeling van de wijkkas tijdens de september vergadering werden we verrast met een gift van Het Chr. Gemengd Zangkoor Immanuel t.w. van € 3.621,00. Het koor heeft helaas moeten besluiten om te stoppen. Bij verdeling van het positieve financiële saldo is ook aan ons gedacht. Dit bedrag mogen wij besteden voor het inhuren van koren

die hun medewerking verlenen aan Erediensten. Ook vanaf deze plaats zeggen wij: **hartelijk dank!**

We hebben de vergadering afgesloten met een lied dat ook tijdens een dienst op startzondag is gezongen: *Samen zingen, samen bidden, heel goed luist'ren naar elkaar, dat doet een gemeenschap bloeien, dat maakt samenleven waar. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.*
(melodie: Samen in de naam van Jezus).

*Namens de wijkkerkenraad,
Leo Tadema, voorzitter*

Attenties

Wie krijgen van de kerk een attentie. Hiervoor zijn in overleg tussen kerkenraad en commissie Attentie Verzorgers regels opgesteld. Deze regels zijn in vergaderingen met de contactpersonen besproken en als er aanleiding voor was aangepast. Tijdens de vergadering van de commissie AV met haar contactpersonen op 28 september jl. is dit weer aan de orde geweest. In de notulen van deze vergadering staat alles weer uitgebreid genotuleerd. Het leek ons goed om een deel van deze notulen te publiceren in Gaandeweg zodat opnieuw alle contactpersonen (niet iedereen is altijd aanwezig) en gemeenteleden weten welke spelregels er gehanteerd worden.

Wie krijgen er een attentie en wie krijgen de bloemengroet vanuit de kerk: Attentie via de commissie AV; verjaardagen van 80-jarigen en ouder, huwelijk en huwelijksjubilea: 25-50-60-65-70-jarig enz.

Bloemengroet uit de kerk:

Gemeenteleden die ziek zijn of ter bemoediging een bloemengroet nodig hebben. Graag namen doorgeven aan Ria Hordijk, tel. 256880 of hordijk4@gmail.com.

Kleine attentie uit de Wereldwinkel voor gemeenteleden die in de tussenjaren jarig zijn zoals:

81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101 enz.

Bloemen voor gemeenteleden die op de kroonjaren jarig zijn zoals: 80, 85, 90, 95, 100 enz.

Voor de contactpersonen is het goed te weten dat er bij de Wereldwinkel gekozen kan worden uit twee pakketjes verschillend van inhoud. Het is algemeen bekend dat er veel gediscussieerd kan worden over de hoogte van het bedrag dat besteed mag worden of over de inhoud zowel door contactpersonen als gemeenteleden die iets ontvangen. Dat was in het verleden zo en nu ook en zal waarschijnlijk ook wel zo blijven. Toch zijn wij van mening dat er enige gelijkheid moet zijn en dat niet het geschenkje maar het bezoekje het belangrijkste is. En daarom zijn wij ook blij met en trots op al die contactpersonen die spontaan hun medewerking verlenen. Bedankt allemaal. En van deze contactpersonen hebben we er nooit genoeg. Dus mocht u zich geroepen voelen.

Namens de kerkenraad en de commissie AV, Leo Tadema, voorzitter Stad en Landen

Bloemengroet



Een bemoedigende groet:
01-10

Mevr. Karsten, Heerengracht 14^a;
Fam. Quint, Zuiderlaan 5.

Een groet van de gemeente:
08-10

Mevr. Robaard, Randweg 32;
Fam. Te Brake, Adriaen van Ostadestraat 94.

Een groet van de gemeente:
15-10

Mevr. Klomp, Zuiderlaan 134/02;
Dhr. v.d. Veen, F. Bolstraat 80.

Een bemoedigende groet:
22-10

Mevr. v.d. Waal, Elzenhage 10;
Mevr. Bouwhuis, Zuiderlaan 139.

Ds. Siebe Sijtsema

Info algemeen

Kom-in-Zondag 12 november (Dingstede)

'Kom in Beweging' is het thema van de Kom-in-Zondag in Dingstede. We beginnen zoals gebruikelijk met koffie/thee/limonade (vanaf 9.30 uur). Om 10.00 uur begint de viering waaraan muzikaal meegewerkt wordt door een dubbelkwartet en (voor de eerste keer) door ons jeugdcombo. Rein en Wim van der Kamp vertellen over de relatie (top)sport en geloof en we denken na over Paulus' woorden ten aanzien van de 'wedloop van het leven'. Voor de kinderen is er tijdens de viering een heel leuke activiteit. Natuurlijk kunnen gebedsintenties weer geappt worden (neem je telefoon dus mee) en de collecte is voor het Foppe Fonds dat kinderen met een handicap de mogelijkheid wil bieden om te kunnen sporten. Na de viering is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in het bijzonder ook liefhebbers van dezelfde sport én kun je meedoen aan volksdansen of aan een basketball-clinic die gegeven wordt door Rein en Wim. Om ongeveer 11.30 uur staan hapjes en drankjes klaar.

Doopzondag 19 november

Op zondag 19 november is er weer gelegenheid tot (laten) dopen. De dienst wordt gehouden in de Oude Kerk. Gedoopt hopen te worden: Hannah Bakker, Siem Wolvekamp, Judah Spits, Ruben en Isa Buurse, Sterre en Benthe Kuilman. Het doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 november bij Gerben en Leanne Bakker (Zeil 12). Aanmelden voor deze doopdienst kan nog.



Moldavië

Van 14-28 juli 2018 gaan twaalf jongeren en drie begeleiders uit onze gemeente naar Moldavië om daar te werken aan een Child Care Center (opvangcentrum voor kinderen).

Voor dit project moet veel geld bij elkaar gebracht worden en daarom zullen er het komend jaar acties volgen. De eerste actie is een huis-aan-huisactie in heel Meppel. In de week van 12-18 november wordt door de Moldaviëgroep huis aan huis heerlijke amandelspeculaas verkocht.

Info 0 – 60 jaar

Pastor(pr)aat

Geboorte

Marco en Elly Mulder-Klaver (Punter 9) zijn dankbaar en blij met de geboorte van hun zoon Iwan. De naam Iwan is niet alleen stoer maar heeft ook een prachtige betekenis: 'God is verzoenend'. Hopelijk mag Iwan zo naam maken in het leven en mag hij in liefde groot worden. We wensen Elly, Marco en grote zus Noa veel geluk en Gods zegen.



Follow Me (12-16 jaar)

De Followgroep wordt steeds groter en dat snap ik want het is ook ontzettend leuk. De eerste keer zijn we bezig geweest met de tien geboden aan de hand van een filmpje, een spel en een gesprek. Geweldig om te zien hoe enthousiast iedereen meepraat en doet. 'Follow Me' is 1 x in de 14 dagen op woensdagavond van 19.00-20.00 uur in Trias.

Basiscatechese (groep 7 en 8 basisschool)

Met basiscatechese hebben we de feesten in de kerk behandeld. Op de foto kleuren de kinderen de jaarkalender in. Daarnaast hebben we een spelletje gedaan met de kleuren van het kerkelijk jaar en natuurlijk verstopperijtje. Basiscatechese is elke dinsdag van 15.30-16.30 uur in Trias.



Jongeren aan Zet

WE CONNECT

**5 november 2017 in Nijeveen
10.00-13.15 uur**



Hoe raak je connected?

Het lijkt vanzelfsprekend.
Snapchat, Whatsapp,
Facebook, Youtube.

Toch lukt het niet altijd
om connected te raken
met anderen of jezelf...

MIME & Workshops
~ Vloggen + en -
~ Connected met
een gevangen
~ Sport for everyone
~ Meditatie;
connect in stilte
~ Connected together;

Aanmelden FUNd@ment of Follow Me appgroep

20+ groep

De 20+ groep heeft bijna 20 leden. Elke eerste zondag van de maand komen we bij elkaar in Trias, van 11.30-13.30 uur (inclusief lunch). Dit jaar nemen we een kijkje bij andere geloofsgemeenschappen. Dat doen we in een soort tweeluik: de eerste keer brengen we een bezoek en de daaropvolgende keer bespreken we wat we gehoord/gezien hebben én wat dit betekent voor ons eigen geloof. Het eerste bezoek was aan de synagoge in Zwolle.

Gespreksgroep 50-ers

Els Eshuis en Roely Djirlauw hebben het initiatief genomen om een gespreksgroep, die een aantal jaren geleden gestopt is, weer nieuw leven in te blazen. De groep telt zo'n acht mensen, allemaal in de leeftijd van eind 40 en begin 50. Heb je zin om hier aan mee te doen dan kun je contact opnemen met Els Eshuis: eaceshuis@gmail.com.

Siebe Sijtsema

Advertentiepagina 2



BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel

Gedachtenisviering 5 november
Zondag 5 november worden de mensen herdacht die het afgelopen jaar zijn gestorven. In de eerste kring worden de mensen vanuit Het Erfdeel herdacht door het noemen van hun naam en het plaatsen van een witte roos en het aansteken van een lichtje. In de tweede kring worden vrienden en familie van Erfdelers herdacht. Je kunt de namen van de mensen die je wilt gedenken opschrijven met naam, leeftijd en overlijdensdatum in het 'namenboek' (ligt achterin de kerkzaal bij de devotietafel) of je kunt dit mailen aan femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. De namen worden dan genoemd in de tweede kring. Je krijgt hier verder geen bericht meer van. Familie of verwanten van de mensen van Het Erfdeel die zijn overleden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de viering.

Meditatie

Donderdag 9 november is de zesde meditatieavond van het najaar. We komen samen van 20.00-21.30 uur in de kerkzaal van Het Erf. Het is fijn als je iets eerder komt, want dan kunnen we om 20.00 uur rustig starten. Neem warme sokken en als je wilt een meditatiekrukje mee. Voor opgave en informatie kun je terecht bij Joke Berendsen: e-mail: joke.berendsen@gmail.com of tel. 854131.

Buurtgesprekken

Iedereen heeft de afgelopen tijd een uitnodiging van de buurtgesprekken gekregen van zijn/haar contactpersoon. Ik hoorde nogal eens dat men vergeten had om zich op te geven. Woensdagmorgen 8 november van 10.00-11.30 uur; Donderdag 9 november van 20.00-21.45 uur; Maandag 13 november van 20.00-21.45 uur; Dinsdag 14 november van 20.00-21.45 uur; Woensdag 22 november *gezamenlijke maaltijd*

van 18.00-19.45 uur; Woensdag 17 januari van 20.00-21.45 uur; Donderdag 18 januari van 20.00-21.45 uur; Maandag 22 januari van 20.00-21.45 uur; Woensdag 31 januari *gezamenlijke maaltijd* van 18.00-19.45 uur; Donderdag 1 februari van 20.00-21.45 uur.

Je kunt je tot **eind november** nog opgeven bij Klaas Heeres, tel. 254198 of klaasheeres@kpnmail.nl. Zet erbij je naam, met hoeveel personen je wilt komen, je telefoonnummer en uiteraard welke datum.

Op zoek naar nieuwe diakenen

De Diaconie is bezig op veel terreinen:

De Arme Kant van Meppel, Kleine Nodenhulp, ZWO, Samen Solidair. De diakenen zijn zichtbaar in de viering bij de collecte, de organisatie rond de Maaltijd en bij de diaconale vieringen waarin we een inkijkje krijgen van diverse diaconale projecten. Om al dit werk goed te kunnen blijven doen zijn er mensen nodig.

De afgelopen tijd hebben diverse mensen een brief gekregen met de vraag of ze willen overwegen om deze taak te gaan doen. Hoe meer mensen deze taak op zich nemen hoe lichter het werk wordt!

Verzetje

(De tekst heb ik gekregen van Marjelle Barneveld. De woorden stonden ook centraal bij de vijfde meditatieavond).

*Enige woorden over de ziel
Een ziel heb je nu en dan.
Niemand heeft haar ononderbroken en voor altijd.
Dagen en dagen,
jaren en jaren
kunnen zonder haar voorbijgaan.*

Soms verwijft ze alleen in het vuur en de vrees van de kinderjaren wat langer bij ons.

*Soms alleen in de verbazing dat we oud zijn.
Zelden staat ze ons bij tijdens slopende bezigheden als meubels verplaatsen en koffers tillen, of een weg afleggen op knellende schoenen.*

*Bij het invullen van formulieren en het hakken van vlees heeft ze doorgaans vrij.
Aan een op de duizend gesprekken neemt ze deel, maar zelfs dat is niet zeker, want ze zwijgt liever.*

Wanneer ons lichaam begint te lijden en lijden, verlaat ze stilletjes haar post. Ze is kieskeurig: ziet ons liever niet in de massa, walgt van onze strijd om maar te winnen en van ons wapengekletter.

*Vreugde en verdriet zijn voor haar geen verschillende gevoelens.
Alleen als die twee zijn verbonden, is ze bij ons.*

We kunnen op haar rekenen wanneer we nergens zeker van zijn, maar alles willen weten.

Wat materiële zaken betreft houdt ze van de klokken met een slinger en van spiegels, die vlijtig hun werk doen, ook wanneer niemand kijkt.

Ze vertelt niet waar ze vandaan komt en wanneer ze van ons verdwijnt, maar lijkt zulke vragen beslist te verwachten.

Het ziet ernaar uit dat net als wij haar zij ons ook ergens voor nodig heeft.

Van Wislawa Szymborska.

*Een hartelijke groet van
Kees Stroop en Femke Groen*

Advertentiepagina 3



GEMEENTENIEUWS

Even voorstellen

De afgelopen weken is een geheel nieuw College van Kerkrentmeesters aangetreden. Dit was noodzakelijk nadat het vorige College begin dit jaar heeft aangegeven per september in zijn geheel af te treden. Inmiddels heeft een goede overdracht van het vertrekkende naar het nieuwe College plaatsgevonden. Voor vragen mogen wij gelukkig ook terugval- len op de ervaring van het oude College.

Protestante Gemeente Meppel



Wie zijn wij?

Het nieuwe college bestaat uit:

Berend Bossen, voorzitter; Johan Ebbers, scriba; Martin Schuurman, penningmeester a.i. en fondsenwerving; Jan Meijer, huisvesting en technische zaken; Hans Cornelissen, fondsenwerving; Harold Hofenk, communicatie en 2^e penningmeester.



Berend Bossen



Johan Ebbers



Martin Schuurman



Jan Meijer



Hans Cornelissen



Harold Hofenk

Er is nog tenminste één vacature in het College, voor onder meer personeelszaken. Gezien de samenstelling van het team heeft het de voorkeur dat deze vacature vanuit Het Erfdeel wordt ingevuld. De wijkkas van Het Erfdeel wordt door Engbert Muurling beheerd.

Wat mag u van ons verwachten?

Zoals u weet, is het volledige College nieuw. De eerste 100 dagen zullen we vooral druk zijn om onszelf in te werken. En om te zien wat er allemaal speelt, zodat we de juiste prioriteiten kunnen stellen.

Het mag duidelijk zijn dat de PGM de komende jaren de nodige uitdagingen kent. Het ledental loopt terug.

En daarmee ook de jaarlijkse inkomsten uit bijvoorbeeld de Actie Kerkbalans.

Voor de komende jaren willen wij plannen maken die ertoe moeten leiden dat de PGM financieel gezond wordt en blijft. Aan de ene kant door te kijken hoe wij de inkomsten op een goed niveau houden, en aan de andere kant door kritisch te blijven kijken naar de uitgaven.

Deze plannen zullen we in goed overleg met de Algemene Kerkenraad opstellen en uitvoeren.

De komende maanden zullen wij ons verdiepen in de huidige stand van zaken en de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomst.

Juist omdat de gemeente voor een aantal belangrijke keuzes met financiële impact staat, vinden wij het belangrijk om de gemeente goed te informeren over de keuzes en afwegingen die wij hierin maken. Keuzes die soms best pijnlijk kunnen zijn.

Wat vragen we van u?

De klus waar wij voor staan, kunnen wij niet alleen. We zullen regelmatig een beroep doen op gemeenteleden. Om ons te helpen met acties, zoals Kerkbalans. Zowel met financiën, maar ook met mankracht. Om ons te voeden met ideeën en mogelijke oplossingen.

Ook vragen we u om vertrouwen te hebben in een zorgvuldige besluitvorming binnen het College. Nogmaals, de komende jaren zullen zeker lastig zijn. Met als belangrijkste doel om te bouwen aan een gemeente waarin we om blijven zien naar elkaar.

Kort verslag van de vergadering van de classis Meppel, bijeen op 14 september in de Clementskerk te Havelte

In deze prachtige oude kerk werd de avond geopend met een mooi liturgisch avondgebed. De voorzitter van de kerkenraad geeft ons een inkijkje in het wel en wee van deze gemeente. Door de vergrijzing zijn er gelukkig veel ouderen actief in de kerk; er ligt door de hoge gemiddelde leeftijd ook een toenemende druk op het pastoraat. De kerk telt maar liefst 23 commissies.

Het thema van deze avond was '500 jaar Protestantisme'. Ds. B. Altena (Vries en Assen) betoogt in zijn inleiding dat de Reformatie o.a. een onderdeel was van een emancipatiebeweging in de late middeleeuwen. De burgerij emancipeerde zich t.o.v. de adel en de geestelijkheid; zij claimde en kreeg steeds meer invloed in de samenleving. Door de boekdrukkunst werd (internationale) communicatie vergemakkelijkt. Deze ontwikkeling is wellicht te vergelijken met de digitale revolutie in onze tijd. Luther publiceerde 95 stellingen waarover hij een discussie wilde. Hij was koppig en overtuigd van zijn gelijk dat de Bijbel een hoger gezag heeft dan de uitspraken van de kerkelijke geestelijkheid.

Ten diepste ging het Luther om de vraag hoe hij genade kon vinden bij God. Luther kende een angstig middeleeuws geloof: angst voor de hel, angst voor de duivel, angst voor de gevolgen van onze zonden. Hij ontdekte in de Bijbel dat de mens zich niet hoeft te rechtvaardigen maar door God gerechtvaardigd wordt: Gods genade gaat aan mij vooraf. Daaruit leven we; uit genade alleen, uit geloof alleen, op basis van de Bijbel alleen. In dat (geloofs-)opzicht was de Reformatie ook een bevrijdingsbeweging.

Tot slot herinnert ds. Altena ons er aan dat Luther nooit heeft gestreefd naar een nieuwe kerk, wel naar een vernieuwing van de kerk. Dat roept de vraag op of het protestantisme een oecumenische drang zou moe-

Even voorstellen

Waarom ik ja heb gezegd op de vraag om diaken te worden.

Om met elkaar kerk te kunnen zijn en alle taken uit te voeren zijn vrijwilligers nodig. Daar wil ik mijn deel aan bijdragen. En dan is een taak in de Diaconie voor mij juist iets dat bij mij past. Ik wil mij inzetten voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar en helpen bijstand te verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Waarin we een bijdrage leveren aan een samenleving waarin rijkdom eerlijk(er) wordt verdeeld. Ook al is onze invloed hier in- en vanuit Meppel slechts beperkt.

De taak van de Diaconie is niet alleen het collecteren op de zondag. Er zijn verschillende werkgroepen en commissies waaraan je als diaken kunt deelnemen.

Ik heb ook ja gezegd om het secretariaat van de Diaconie te verzorgen. Daarvoor wil ik me de komende jaren graag inzetten. Mijn ervaring is dat je juist uit vrijwilligerswerk energie krijgt en ervaringen opdoet die je ook in je dagelijks leven kunt gebruiken. Je doet het niet alleen voor de kerk en gemeenteleden, maar ook voor jezelf.

Er is nog een vacature. Dit is dus gelijk een oproep om je ook beschikbaar te stellen. We zoeken nog een collega-diaken om het team te versterken. Eén van de diakenen wil je er graag meer over vertellen.

Anko Meulman



ten hebben om terug te keren naar de moederkerk, als blijkt dat deze zich de kritiek van het protestantisme heeft aangetrokken. Is 500 jaar protestantisme iets om feestelijk te vieren of meer een aanleiding om een pijnlijke geschiedenis te gedenken van verdeeldheid en toenemende versplintering? Het was een mooi gebaar dat paus Franciscus aanwezig was bij het begin van het gedenken van '500 jaar Protestantisme'! Na de pauze brengen de afgevaardigden van de plaatselijke kerken elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en ideeën in het eigen kerkenwerk. Na 500 jaar bruisen de protestantse kerken in de classis Meppel van energie, aan het begin van een nieuw seizoen. De avond werd afgesloten met het zingen van lied 898: 1 "Een vaste burcht is onze God".

ds. J.W. Muis, (2^e scriba)

Audiovisuele middelen in de Grote- of Mariakerk

Op de laatste gemeenteavond is de vraag gesteld of het mogelijk is om audiovisuele middelen in de Grote- of Mariakerk te installeren.

Het College van Kerkrentmeesters gaat, samen met de Stichting Vrienden van de Grote- of Mariakerk onderzoeken wat de mogelijkheden hiertoe zijn. En welke kosten dit met zich meebrengt. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal besloten worden of er al dan niet wordt overgegaan tot de installatie.

College van Kerkrentmeesters





Filmavond vrijdag 17 november

Ook dit seizoen hebben we een paar filmavonden gepland, waarvan de eerste op **17 november** is. Omdat het jaarthema 'kerkproeverij' is, hebben wij gekozen voor een film waarin eten en kerk centraal staat.

Babette's Feast is een ingetogen Deense film uit 1987 die met een Oscar bekroond is en gebaseerd is op een novelle van Karen Blixen. Het verhaal speelt zich af in de 19^e eeuw. Aan de verlaten kust wonen Martina en Philippa, twee dochters van een strenge protestantse dominee in een klein geïsoleerd dorpje. Door omstandigheden komt er een Franse vluchteling op hun pad, die zij als huishoudster in dienst nemen.

Na 14 jaar tussen de dorpsbewoners geleefd te hebben, besluit deze Babette iedereen op een bijzonder feestmaal te trakteren. Het wordt een diner om nooit te vergeten...

Na afloop is er gelegenheid om aan de hand van een paar vragen nog even door te praten over het thema van de film.

De film begint om 20.00 uur, maar u bent vanaf 19.45 uur welkom voor een kopje koffie of thee. De avond zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Jelly Koot, anjellyna@gmail.com tel. 0522 251205.

Officiële mededelingen:

Nieuw ingekomen:
Mevr. L. Edelij, Gasgracht 18
7941 KE Meppel.

Bedankt!



Er is een bedankje binnengekomen van mevr. Bisschop voor de mooie bloemen op zondag 24 september.



Samen Solidair

Pre-Kerstdiner

Zaterdag 9 december

Vooraankondiging

Op zaterdag 9 december gaan we in Trias een Pre-Kerstdiner houden.

Dit wilt u niet missen!

Het idee is om een Pre-Kerstdiner te organiseren voor wie graag een vorkje prikt voor het goede doel.

De goede doelen van *Samen Solidair*, *St. Congo*, *St. Ondersteuning Christenen Burkina Faso* en *ZWO* houden elk jaar in december een actie om geld te werven. Voorgaande jaren was dat een Wereldmarkt. Dit jaar gaan we het anders doen.

Tussen 17.00 en 20.00 uur bent u uitgenodigd om aan te schuiven voor een diner dat gemaakt wordt door gemeenteleden onder leiding van Janet van der Molen.

Hoe en wat precies, dat gaan we de komende weken uitwerken. Mogelijk wordt u aan tafel bediend door één van onze predikanten.

Met deze vooraankondiging bent u alvast op de hoogte en kunt u de datum reserveren: **zaterdag 9 december, in Trias.**

Wilt u meewerken aan het koken van het diner? Geef u dan op.

Wilt u graag aanschuiven en mee eten? Meld u aan.

Wilt u kniepertjes bakken die we dan kunnen verkopen? Bak maar raak en laat het ons weten.

Wilt u meer weten? Houd komende uitgaven van Gaandeweg in de gaten. Of bel, mail ons.

*Namens Samen Solidair, Gert en Anja de Groot,
tel. 0522 247990; e-mail: gb.de.groot.1@kpnmail.nl*

We hopen velen van u te ontmoeten in Trias op zaterdag 9 december.

Ontmoetingsbijeenkomst zondag 19 november

Naar aanleiding van de positieve reacties van afgelopen seizoen organiseren we ook dit jaar weer een ontmoetingsbijeenkomst. Het is een mooie gelegenheid om mensen naast wie je in de kerk zit, beter te leren kennen en samen na te denken over dingen in het leven die je bezighouden. Het thema van deze bijeenkomst is '*Het smaakt naar meer of niet*'. De bijeenkomst vindt plaats in de kelder van Trias en begint om 11.30 uur, dus na het koffie-

drinken en zal ongeveer tot 13.00 uur duren. Ter afsluiting van de bijeenkomst hebben wij een gezamenlijke lunch met soep en broodjes. Om te zorgen dat er voldoende te eten is voor iedereen, is het van belang dat u zich uiterlijk **woensdag 15 november** bij één van ons opgeeft: ds. Siebe Sijtsema: siebesijtsema@gmail.com, 0522 230041. Arnold Heijblom: a.j.heijblom@kpnmail.nl of Jelly Koot anjellyna@gmail.com, 0522 251205.

Allen van harte welkom!

Advertentiepagina 4



C.v.K. Helpende handen voor Kerkbalans

In januari start de Actie Kerkbalans weer. Dit jaar met als thema 'Geef voor je kerk'. Elk jaar een belangrijke actie, die ons de financiële mogelijkheden geeft om goede pastorale zorg en erediensten te organiseren. Om de actie ook nu weer tot een succes te maken, heeft het College van Kerkrentmeesters hulp nodig als aanvulling op het ervaren team.

Wie zoeken wij:

- Een grafisch vormgever, die in december tijd heeft de informatiefolder op te maken;
- Inpakkers, die in januari één of enkele dagdelen tijd hebben om te helpen met inpakken van de informatiepakketten;
- Mensen die in januari tijd hebben om een avond mee te helpen met het uitgeven van de informatiepakketten aan de bezorgers;
- Mensen die op de telavond de enveloppen van de bezorgers in ontvangst willen nemen;
- Mensen die de coördinatie van het inpakken en uitdelen op zich willen nemen.

Kortom, voor elk talent zit er wel een passende taak bij. Geef jij voor je kerk, niet alleen in geld maar ook met je handen? Wil je je aanmelden om te helpen? Of wil je nog meer informatie?

Neem dan contact op met Martin Schuurman via: martinschuurman@gmail.com of 06 52560181.

Namens het College van Kerkrentmeesters alvast bedankt voor je hulp!

binnen hun eigen Aziatische context. Tjeerd en Kathleen geven samen het vak Kerk en Samenleving. Dit spitsen zij toe op de landen waar de studenten vandaan komen. Tjeerd geeft niet alleen les, maar onderhoudt ook contacten met kerken en christenen in China. Hij blogt daar regelmatig over. Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers Theologisch Seminarie en andere zendingspartners van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

3^e collecte: zondag 5 november

Stichting 'De Schuilplaats'

Christelijke hulp aan mensen in nood
Stichting 'De Schuilplaats' is opgericht in 1980 en is een landelijke interkerkelijke instelling voor psychosociale hulpverlening op maat. Het doel van de stichting is het verlenen van christelijke hulp aan mensen die in psychosociale nood verkeren. Daarnaast heeft zij een consultatiefunctie voor predikanten, ouderlingen en diakenen. Hulpverlening moet concreet en praktisch zijn. Daar spannen de Schuilplaats-medewerkers zich voor in. De meerwaarde om dit werk te doen ligt in de christelijke identiteit. In dat licht is de hulpverlening van een andere orde dan bij andere hulpverlenende organisaties. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van 'De Schuilplaats' draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij.

1^e collecte: zondag 12 november

Voor de glimlach van een vluchtelingkind

Vluchtelingen Werk Nederland biedt asielzoekers- en vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar én eenoudergezinnen jaarlijks een vakantie aan. Op vakantie gaan is voor de meeste mensen in Nederland heel gewoon. Voor vluchtelingen, asielzoekers en hun kinderen is het juist iets bijzonders. Normale vakanties zijn voor hen te duur. Er wordt volop gebruik

OPBRENGST COLLECTEN

Het Erfdeel

08-10

Diaconie (diaconaal werk)	€ 91,40
Eigen gemeente	€ 64,33
Bloemengroet	€ 68,75

15-10

Wereldvoedseldag (Zuid-Soedan)	€ 125,30
Eigen gemeente	€ 56,30
St. Futuro	€ 82,80

Diversen

Kindernevendienst 08-10 en 15-10

Kinderen in de knel	€ 6,75
Totaal	€ 495,63



kerk
in actie

1^e collecte: zondag 5 november

Najaarszending:

Theologie doceren in Hong Kong

In augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong (China), samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft er les aan het Luthers Theologisch Seminarie. Dit seminarie leidt studenten op tot predikant of theologiedocent en rust daarnaast leken toe. Momenteel studeren er ruim 560 studenten. Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Door in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te bieden, hoeven deze studenten niet naar het Westen en kunnen ze enigszins betaalbaar verder studeren

Advertentiepagina 5

van gemaakt. Voor veel asielzoekers-kinderen is een dergelijke vakantie de eerste vakantie sinds jaren. Terwijl het -zeker voor kinderen- erg fijn is om te kunnen spelen en ontspannen en even weg te zijn van alle onzekerheid en de vaak stressvolle woonsituatie. Naast de reguliere vakantieweken is er ook een aanbod van themaweken en vakantieactiviteiten op of in de buurt van het asielzoekerscentrum. Op diverse asielzoekerscentra wordt er bijvoorbeeld een circusweek georganiseerd waar kinderen met veel plezier aan meedoen. Er is ook een aanbod van sport-, theater- en muzikeweken. De eenoudergezinnen kunnen zich vermaken met o.a. samen fietsen, kookworkshops, kaarsen maken en het bezoeken van attracties. Vluchtelingen Werk Nederland werkt samen met verschillende organisaties om de vakantieweken te realiseren, zoals Nivon, YMCA, Humanitas en Stichting Capriool. Uw gift zorgt voor de glimlach op het gezicht van de vluchtelingenkinderen.

Bedankt:

Stichting 'Vrienden van Effatha'
Hartelijk dank dat u ons, net als eerder, weer steunt met het geweldige bedrag van € 200,00.
De Stichting 'Vrienden van Effatha' vindt dat doven en communicatief gehandicapten net als iedereen recht hebben op een gewoon leven en niet aan de kant moeten blijven staan. Daar werken we al jaren aan met steun van gelukkig veel mensen. Het geld waarmee u ons steunt, zetten wij in voor christelijk onderwijs, projecten van de Koninklijke Kentalis, (Kentalis is de specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communicatie, (red.), wetenschappelijk onderzoek en steun aan doveninstituten in Afrika en Oost-Europa.
Wij dragen er zorg voor dat uw bijdrage ten goede komt aan een van bovengenoemde activiteiten.

*Met vriendelijke groet,
A.J. Mulder*

Vrijwilligers gezocht voor de kerkdienstbegeleiding in Het Anker

Eén keer in de twee weken wordt er op zaterdagavond een kerkdienst gehouden in de Oeverlanden. Deze kerkdienst wordt ook bezocht door de bewoners van Het Anker. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die bewoners van Het Anker willen begeleiden naar deze dienst. Dit houdt in: het ophalen en weer terugbrengen van bewoners die graag naar de kerkdienst willen. Misschien is dit iets voor u?

Praktische informatie:

- u werkt in een team met andere vrijwilligers;
- u heeft 1 keer in de 8 weken dienst op zaterdag van 18.30-20.15 uur;
- u wordt vrijwilliger van Zorggroep Noorderboog.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij Leddy Karelse, geestelijk verzorger, 06 13003786, mailadres: l.karelse@noorderboog.nl of Jikke Nederhoed 0522 498500, mailadres: j.nederhoed@noorderboog.nl.



Zorgcombinatie
Noorderboog

Stichting 'Friends of Rwanda'

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage van € 637,06 d.d. 20 maart 2017. Daarmee geeft u kinderen in Rwanda, die geboren zijn rond Kirinda, een kans op een betere toekomst, door onderwijs te volgen. Dat kan kleuter- en vakonderwijs zijn op ons eigen complex in Kirinda maar daarnaast geven we ook studiebeurzen aan jongeren voor het voortgezet - of universitair onderwijs. De stichting is al meer dan 25 jaar actief in dit gebied. De oorsprong van het werk gaat zelfs terug naar 1963. We zijn dus een bekende organisatie in het gebied en helpen

thans ongeveer 200 jongeren. Onlangs hebben we weer watertanks geïnstalleerd. Zo blijven we bezig de basisvoorzieningen naar een hoger niveau te brengen. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage! Mede dankzij uw gift kunnen wij ons werk voortzetten.

*Met vriendelijke groet,
Hans Westenbrink*



OVERIGE BERICHTEN

Zangdienst

m.m.v. het bekende
Gospelkoor:
'Living Water'
uit Genemuiden

Zondag 12 november
Aanvang 19.00 uur
Gereformeerde Kerk
Nijeveen

Toegang is gratis
Schaalcollecte aan de uitgang



Koffieochtend Ruinerwold-Koekange

Werkgroep koffieochtend Ruinerwold-Koekange organiseert al jaren koffieochtenden voor vrouwen die elkaar graag willen ontmoeten en samen aan de hand van diverse thema's hun geloof willen verdiepen.

Bij binnenkomst in de sfeervol ingerichte zaal is er verse koffie met een zelfgebakken lekkernij. Na de opening wordt God lof toegezongen. Vaak worden er liederen gezongen die door de gasten zelf worden uitgekozen. Het zingen wordt begeleid door (piano)muziek.

Vervolgens wordt er door de uitgenodigde spreker een thema uitgewerkt. Thema's als 'christenvervolging', 'als mijn kind niet (meer) gelooft' en 'gezonde voeding voor lichaam en geest' zijn de afgelopen jaren besproken tijdens de koffieochtenden.

In de daaropvolgende pauze is er uiteraard weer koffie. Ook is er voldoende gelegenheid elkaar te ontmoeten. Bij de aanwezige boekentafel kunt u eventueel terecht voor christelijke lectuur, kaarten en gifts. Na de pauze behandelt de spreker de (schriftelijke) gestelde vragen en/of opmerkingen, waarna de ochtend wordt afgesloten met gebed en een zegenlied. Bij het naar huis gaan ontvangen de gasten een klein presentje als aandenken.

Hieronder volgt een uitnodiging voor onze eerstvolgende koffieochtend. We hopen u daar te ontmoeten!

Uitnodiging

Woensdagochtend **15 november** wordt er in verenigingsgebouw 'De Venehof', Kerklaan 18 in Koekange weer een interkerkelijke koffieochtend gehouden, waarvoor je hierbij van harte wordt uitgenodigd!

Sarianne van Dalen, www.zussenen.zo.nl, komt spreken over:

In rust en inkeer ligt je redding

Deze woorden van God uit Jesaja 30:15 vormen de basis van haar verhaal. Naar welke stemmen luister je? Durf je stil te zijn voor God en echt te luisteren naar Zijn stem? En hoe



Op zondag **5 november** (na kerktijd) wordt een inspirerende wandeling door het Reestdal georganiseerd door Rotaryclub Meppel die dit jaar acties doet voor de Arme Kant van Meppel. Sportief genieten van de natuur en tegelijkertijd: genieten om een ander te laten genieten. Via de Arme Kant van Meppel wordt gezinnen de gelegenheid geboden een korte vakantie (weekend, midweek) op een heerlijk vakantiepark door te brengen.

De wandeling bestaat uit twee verschillende routes (lang en kort) waarop onderweg van alles te beleven valt. Inmiddels hebben zich al veel deelnemers aangemeld. Ook bedrijven sponsoren de Reestwalk. Tickets zijn te koop via: www.reestwalk.nl. Zie ook Reestwalk2017 op Facebook. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Verbeek via 06 51618483 of met Stef van der Kolk 06 53234978.

Wandel mee voor het goede doel voor onze mede Meppelers. Direct inschrijven via: www.reestwalk.nl.

Stef van der Kolk

Uitnodiging Dialoogweek 'Meppel ontmoet'

Moskee Marokkaanse gemeenschap Meppel

Groen van Prinstererstraat 13B

Zondagmiddag 5 november vanaf 14.30 uur

Echte ontmoetingen zijn in onze tijd iets bijzonders geworden. We horen veel over anderen, maar dan: veraf en algemeen. Onze medemensen zijn niet direct in beeld. Op deze zondagmiddag hopen we dat ontmoeting leidt tot nieuwe energie en ideeën: wat horen we en weten we van elkaar? Hoe gaan we met elkaar om in Meppel? Welk beeld hebben we van elkaar?

We lopen binnen voor de koffie/thee en een praatje, we worden rondgeleid door de moskee en onze vragen worden beantwoord, we gaan met elkaar in gesprek, spontaan of via foto's, posters, teksten en tot slot heeft de Marokkaanse gemeenschap voor ons een hapje en een drankje bereid. Gastvrijheid voorop, geloven in samenleven zeker ook!

U bent van harte welkom.

Dit namens Geloven in Samenleven, Raad van Kerken Meppel en Bestuur van de Moskee, Al Mohsinien.

kan ik Gods stem dan verstaan? Deze vragen gaat Sarianne voor u uitwerken. Ze heeft over dit thema ook een bijbels dagboek met de titel 'Leven met aandacht' geschreven. Dit dagboek is tijdens de koffieochtend te verkrijgen.

Hendrik Snel zal ons weer muzikaal begeleiden. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar en om 11.30 uur sluiten we de ochtend af.

*Werkgroep Koffieochtenden
Ruinerwold-Koekange*



ALGEMENE INFORMATIE

I.v.m. met privacy worden er geen namen en adressen vermeld in deze Colofon.

Wij vragen u hier begrip voor.

In het gepubliceerde kerkblad Gaandeweg, kunt u onder Algemene Informatie alle adressen en telefoonnummers vinden die u zoekt.

De eindredactie

Agenda vanaf 3 november 2017



- za 4 november **Weeksluiting in Irene om 19.00 uur.** Voorganger: ds. R. Meijer.
- za 4 november **Weeksluiting in de Oeverlanden om 19.00 uur.** Voorganger: mevr. D.H. v.d. Haak.
- zo 5 november **Jongeren Aan Zet in Nijeveen om 10.00 uur.**
- zo 5 november **Reestwolk t.b.v. de Arme Kant van Meppel, na kerktijd.** Voor meer informatie zie pag. 18.
- zo 5 november **Dialogoweek 'Meppel ontmoet'** in de Moskee aan de Groen van Prinstererstraat 13B om 14.30 uur. Voor meer informatie zie pag. 18.
- di 7 november **Basiscatechese in Trias om 15.30 uur.**
- wo 8 november **Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Meppel-Centrum** nodigt u uit voor de ledenavond in het Kerkelijk Centrum Trias. Aanvang: 19.30 uur. Er is een mode-show van kleding van Modehuis Dekker, Zuidwolde met mannequins die u bekend voor zullen komen. Leden en gasten zijn van harte welkom!
- do 9 november **Meditatie.** We komen samen van 20.00-21.30 uur in de kerkzaal van Het Erf.
- do 9 november **Kerkelijk Bureau is open van 9.30-11.30 uur.**
- vr 10 november **Klaverjassen in Trias.** Koffie klaar om 19.45 uur, kaarten begint om 20.00 uur.
- za 11 november **Weeksluiting in Reestoord om 19.00 uur.** Voorganger: ds. R. Meijer.
- zo 12 november **Kom-in-Zondag in Dingstede.** Het thema is '*Kom in beweging*'. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en voor de jeugd is er limonade. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Siebe Sijtsema.
- zo 12 november **Cantatedienst in de Grote- of Mariakerk.** Uitvoering van de Bach-cantate '*Schmücke dich, o liebe Seele*' door het professioneel vocaal ensemble *Consequens* en een project-orkest o.l.v. Mannes Hofsink. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger is ds. Cees Huisman.
- zo 12 november **20+ groep in Trias om 11.30 uur.**
- zo 12 november **Namasté in Het Erfdeel om 10.00 uur.**
- zo 12 november **Zangdienst in de Geref. Kerk in Nijeveen om 19.00 uur** m.m.v. het bekende Gospelkoor '*Living Water*' uit Genemuiden. Entree is gratis, wel is er een schaalcollecte bij de uitgang.
- di 14 november **Basiscatechese in Trias om 15.30 uur.**
- wo 15 november **Interkerkelijke koffieochtend Ruinerwold-Koekange, in verenigingsgebouw 'De Venehof',** Kerklaan 18 in Koekange. Aanvang 9.15 uur. Sarianne van Dalen komt spreken over '*In rust en inkeer ligt je redding*'.
- wo 15 november **Follow Me in Trias om 19.00 uur.**
- do 16 november **Kerkelijk Bureau gesloten.**
- do 16 november **Wijkkerkenraadsvergadering Stad en Landen in Trias om 19.30 uur.**
- vr 17 november **Filmavond in Trias.** Aanvang 20.00 uur. Aanmelden bij Jelly Koot, tel. 0522 251205.
- zo 19 november **Ontmoetingsbijeenkomst in de kelder van Trias.** Aanvang 11.30 uur. Thema: '*Het smaakt naar meer of niet*'. Zie pagina 13.