



Geïnspireerd en dienstbaar (2)

wings of hope



Het verhaal dat Aad Kik en Mettie Boornstra me vertelden ging nog verder.

In het najaar van 2006 keerden ze terug uit Indonesië, waar ze na de tsunami traumahulp en opbouwwerk hadden verricht. De Nederlandse hulporganisatie Wings of Hope had hen als 'special representatives' hiervoor aangezocht.

Wings of Hope is opgezet door kinderen van verzetsmensen en kampgevangenen in Dachau en heeft als doel om oorlogsgetroffenen – waar ook, ongeacht afkomst, nationaliteit of religie, en volstrekt onpartijdig – psychosociale hulp te bieden.

Hun volgende project werd Sierra Leone. Kerken en maatschappelijke organisaties daar hadden van hun beschikbaarheid gehoord en deden een beroep op hun kennis en kunde.

Sierra Leone is het armste en meest getraumatiseerde land van Afrika. De langdurige en wrede burgeroorlog onder leiding van Charles Taylor, waarbij burgers aangespoord werden om elkaar te verminken of vermoorden, had het land totaal ontwricht.

Aad en Mettie werd gevraagd om les te geven op TECT, een hogeschool in Jui, even buiten Freetown voor theologie en sociaal werk. Daarnaast verzorgden ze, verspreid in het land, allerlei cursussen over maatschappelijke dienstverlening vanuit christelijk perspectief.

Intussen richtten ze zich speciaal op hulp aan de 'Amputees' en de randgroepjongeren.

Amputees zijn mensen bij wie een of meer ledematen zijn afgehakt of die op een andere manier ernstig verminkt zijn en geen enkele vorm van inkomen hebben om voor zich-

zelf en hun kinderen te zorgen.

Ze leven in erbarmelijke armoede en gaan vooral bedelend door de stad. Ook verkeren er op straat grote groepen jongeren, van wie velen eerder als kindsoldaat bij de rebellen of in het regeringsleger meevochten. De meesten werden, na de ontwapening, aan hun lot overgelaten, en hangen nu rond, zonder opleiding en werkeloos. Tachtig procent van hen is wees. Ze willen en kunnen niet meer terug naar hun eigen, voor hen, onveilige streek. Ze doen klusjes, gebruiken hun brommer als taxi, handelen in drugs, stelen, stoken illegaal palmwijn, zitten in de prostitutie, enz. Jonge mensen die geen aandacht krijgen, en een gevaar zijn voor de samenleving.

In overleg en in samenwerking met de hogeschool hebben Aad en Mettie het project 'Stepping Stones' (stapstenen) opgericht, waarbij studenten een belangrijke rol spelen. Een groot aantal stages werd vanaf dat moment verbonden aan het werken met de Amputees en randgroepjongeren.

Studenten interviewden Amputees, op grond waarvan hun specifieke behoeften in kaart gebracht konden worden. Sommigen kozen voor een beroepsopleiding, anderen wilden een winkeltje, werkplaats of kleinschalige landbouw beginnen. En om deze wensen gerealiseerd te krijgen ontvingen ze een aantal maanden voedselhulp en medicijnen en boden stafleden van de hogeschool en door Aad en Mettie getrainde studenten psychosociale hulp en pastorale bijstand.

Een vergelijkbare aanpak werd toegepast bij de randgroepjongeren. Als start van het project werden honderd op de hogeschool uitgenodigd

om zich te laten inschrijven voor een door hen gekozen leerwerktraject. Het liep storm. Veel meer dan honderd stonden er 's morgens vroeg al in de rij.

Op dit moment krijgen vele jongeren een vakopleiding in vijf leerwerkplaatsen in de omgeving. Enkele daarvan waren in de afgelopen tijd ingezakt, maar konden door het aanbod van 'Stepping Stones' weer gaan functioneren. Tevens worden er gesprekken gevoerd met bedrijven en instellingen om deze jongeren aan een baan te helpen.

'Stepping Stones' is een kleinschalig project, praktisch van opzet en maakt gebruik van bestaande, lokale initiatieven. Het heeft juist door deze aspecten grote kans van slagen, hoewel het nog in de kinderschoenen staat. Het biedt vele geamputeerde burgers en ontwrichte jongemensen weer een menselijk bestaan en een positief levensperspectief in dit door armoede en oorlog verscheurde land.

Aad en Mettie adviseren momenteel op afstand en hopen in maart weer een poosje terug te gaan om de voortgang van 'Stepping Stones' te bevorderen.

En dat alles gesteund door Wings of Hope. Een hulporganisatie waarvoor in mei is gecollecteerd in onze kerkgebouwen, en waarvoor tijdens elke Taizé-viering de inzameling is bestemd.

Aad en Mettie, hartelijk dank voor jullie heel bijzonder levensverhaal, jullie zijn bevoorrechte mensen om op zo'n praktische wijze dienstbaar te kunnen zijn op plekken van grote nood in deze wijde wereld.

Jarig de Vries