



Samenwerken aan het leven in Meppel...

Een aantal jaren geleden werd hem gevraagd voorzitter van de Stichting Welzijn Meppel te worden. Hij had niet gedacht dat ze hem - iemand uit een zakelijke kring - hiervoor zouden vragen. Daar moest hij toch wel even over nadenken. Zou dit wel wat voor hem zijn, paste dit wel bij hem? Mede op grond van het werk dat hij heel zijn leven gedaan had in de verzekeringsbranche, kwam hij tot een positieve beslissing. En daarvan heeft hij geen spijt gekregen. Het heeft hem geleerd hoeveel beter de levenskwaliteit van mensen wordt als je ze nieuwe impulsen weet te geven. En dat doet Stichting Welzijn Meppel: mensen ondersteunen en activeren waardoor ze blijven meedoen in de samenleving.



Dat is wat ik deze keer leer van Kees Kuijpers, die tot zijn pensionering leiding gaf aan het assurantiëkantoor op de hoek Stationsweg/Zuid-einde. Zijn levensmotto is kort en duidelijk: dienstbaar zijn! 'Daarvoor kunnen ze me wakker maken'. Als assurantie tussenpersoon heeft hij heel wat puzzels op moeten lossen om mensen te helpen en van dienst te zijn. Cees is een bekende in Meppel, te denken valt o.a. aan de Meppeler Handelsvereniging, de Businessclub Meppel en Rotary Meppel, in welk kader hij dit voorjaar 'Wandelen voor water' mee organiseerde. Tegenwoordig maakt hij deel uit van het bestuur van 'Rotary Dokters Nederland', dat de verplichting op zich genomen heeft om 45 tandartsen (en artsen) naar Kenia uit te zenden. De gezondheidszorg is

daar minimaal en van de artsen wordt gevraagd voor een periode van zes weken voor vijftig tot honderd patiënten per dag te zien en te helpen.

Het is Kees zijn lust en leven om dergelijke initiatieven mee te organiseren.

En zo heeft Stichting Welzijn Meppel ook een warme plek in zijn leven gekregen. Het heeft hem in hoge mate verrast dat de werkers in deze stichting zoveel voor anderen doen. Ze zijn ongelooflijk goed op de hoogte van de mate van welzijn in deze gemeente, weten welke mensen ondersteuning behoeven en geactiveerd moeten worden. 'Daar hebben wij, die nooit geholpen hoeven te worden, geen weet van', zegt Kees, en hij voegt er in onmiddellijk aan toe, dat de politiek zich voortdurend op de hoogte moet stellen van het werk van deze stichting. Stichting Welzijn Meppel realiseert zich dat de overheid zich terugtrekt zodat de burgers steeds meer verantwoordelijkheden moeten oppakken. Maar dat lukt de een beter dan de ander. En dat leidt hier en daar tot problemen.

Zo zijn er jongeren die zich in de steek gelaten voelen en rondhangen en ouderen die de deur nauwelijks meer uitkomen en geïsoleerd raken. Fantastisch dat het welzijnswerk zich ervoor inzet zoveel mogelijk mensen zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving.

Jongeren worden betrokken bij speelvoorzieningen in hun buurt en bij het organiseren van jeugddebatten. Zo zijn er projecten voor tiener-

opvang en activiteiten op het gebied van sport en ontmoeting.

Het ouderenwerk is erop gericht dat ze zo lang mogelijk de regie over hun leven in eigen hand kunnen houden.

En in de multiculturele samenleving die Meppel is, kunnen mensen van niet-Nederlandse herkomst hier en daar ook wel wat hulp en sturing gebruiken. Zo heeft Stichting Welzijn Meppel een netwerk voor Marokkaanse jongeren opgezet en worden allochtone vrouwen geholpen bij het opzetten van een eigen netwerk en het leren van de Nederlandse taal. Ook is het van het grootste belang dat het prettig wonen is in de verschillende buurten en wijken.

Als je Kees zo hoort praten - en aan woorden geen gebrek - dan merk je dat hij een bevlogen mens is die zeer betrokken is bij het leven van alle dag en met zijn inzichten en kwaliteiten graag dienstbaar wil zijn aan medemensen.

Niet in de laatste plaats weet hij zich daarin gestimuleerd door zijn geloof in God. Af en toe vindt hij het wel moeilijk om te geloven, er zijn immers zoveel situaties die je verstomd doen staan. Maar het is zijn overtuiging dat het er niet om gaat God ter verantwoording te roepen over de dingen die mis gaan, maar om vooral zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het (samen)leven. In de rol waarin je geplaatst wordt er wat van maken.

Kees, van harte bedankt voor dit gesprek.